



STICHTING KINDEREN LEVEN GEVEN
Secretariaat:
Gasthuisstraat 104
NL - 5931 NW Tegelen
kinderenlevengeven@kpnmail.nl
Telefoon: 077 – 326 13 26 / 326 13 35
Bankrekening:
NL77 INGB 0004 9672 65
Tegelen

Tegelen, Advent 2019

Zeer geachte vrienden van de *Stichting Kinderen Leven Geven*,

Zoals ieder jaar willen we ook dit jaar graag weer even met u in contact staan door middel van onze kerstbrief. We kijken terug en we kijken eveneens vooruit naar wat de toekomst ons misschien zal brengen. Wij danken de lieve Heer en u allen voor wat we in het verleden hebben mogen doen en zien vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Als de Heer een deur sluit, opent Hij elders een venster

Even leek het erop dat onze rol in China – door het optreden van de overheid – noodgedwongen was uitgespeeld, maar wij zijn heel dankbaar u te kunnen berichten dat er nieuwe wegen gevonden zijn om lijdende en gehandicapte kinderen helpen. De lichamelijke en geestelijke nood van deze kinderen is zeer groot. We zijn blij, dat we een klein deel van dit lijden kunnen verzachten en een bijdrage kunnen leveren aan een mogelijke genezing. Wie is er al meer ontvankelijk voor het goede dan een kind? En wie lijdt er meer en is kwetsbaarder dan een kind?



We betalen operaties voor kinderen met allerlei problemen, dikwijls vormen van gespleten verhemelte en andere misvormingen, kosten: €9.000 tot €11.000 per behandeling. Dikwijls hebben zulke kinderen ook hulp nodig bij het leren praten, lopen of bewegen; er moeten rolstoelen en andere hulpmiddelen komen; er moet worden voorzien in schoolgeld; salaris voor het personeel in de tehuizen; de gebouwen moeten onderhouden worden of aangepast. De zusters of de leiding van de tehuizen hebben dikwijls problemen met de overheid, die 'onze' kinderen niet 'de moeite waard' vinden. Ze kunnen immers 'niets'. Allerlei hindernissen worden hen in de weg gelegd. Maar met Gods hulp vinden zij en wij nieuwe wegen. We hebben al veel kinderen kunnen helpen en de Stichting heeft nog steeds goede inkomsten, daarvoor zijn wij u, onze trouwe begunstigers, heel dankbaar. Zolang wij inkomsten krijgen, gaan we ervan uit dat wij Gods wil volgen in hetgeen wij nastreven, ook al worden ons nog zoveel hindernissen in de weg gelegd.



Er komen veel aanvragen om financiële hulp. We zouden graag aan al die aanvragen voldoen, maar dat is helaas niet mogelijk. Toch zijn wij heel blij met wat wij wel kunnen doen en heel dankbaar dat uw genereuze en trouwe bijdragen het ons mogelijk maken de gehandicapte kinderen te blijven steunen.

Vanaf eind oktober zijn twee kloosterzusters uit China te gast in ons klooster in Steyl. Zij zullen hier zes weken verblijven om werkplaatsen voor gehandicapten te bezoeken om te zien wat voor mogelijkheden deze werkplaatsen hebben en hoe zij dat thuis zouden kunnen realiseren. Kinderen blijven geen kinderen, ze worden groot en moeten ook dan een zinvolle besteding van hun leven hebben. Dat is dan ook het doel dat de zusters voor ogen staat: werkplaatsen voor gehandicapte volwassenen in te richten. Wij zullen hun verblijf financieren; zulke hulp komt de gehandicapten eveneens ten goede. Daarbij komt dat de tehuizen erop voorbereid moeten zijn dat zij ook zelf voor inkomsten moeten kunnen zorgen, om niet uitsluitend op hulp van buitenaf aangewezen te zijn. We hopen dat dat gaat lukken, maar onze hulp zal voorlopig toch nog nodig zijn.



We zijn u heel dankbaar voor uw steun, of het nu een groot bedrag is of 'het penningske der weduwe', de trouw waarmee u ons blijft steunen is hartverwarmend. Toch nemen we, zij het aarzelend, de vrijheid om u te vragen om, als het u mogelijk is, uw steun aan ons een beetje te verhogen. Het geld is hard nodig en wordt goed gebruikt.

Ik wens u een rustige en ingetogen Advent, een genadenrijk Kerstfeest en een Gezegend 2020.

In dankbaarheid met U verbonden,

Br. Friedbert Ewertz, SVD

PS.: Op onze website www.kinderenlevengeven.nl kunt u een financiële verantwoording vinden onder het kopje 'Visie en ANBI'. Helaas wordt de website niet up to date gehouden. Het bestuur heeft zelf niet de kennis om dit te doen. Mocht u ons hiermee willen helpen, dan zouden wij daar heel blij mee zijn.

Neemt u a.u.b. contact op via ons e-mailadres of met br. Ewertz; de gegevens vindt u in het briefhoofd. Ook zouden wij heel blij zijn met versterking van ons kleine bestuur dat er niet jonger op wordt. Denkt u er eens over, u bent heel welkom!