

Wie zal de steen weggrollen



die op jouw leven drukt ?

Paasspecial

2019

**Parochie St. Barnabas
Haastrecht**

&

**Parochie H. Bartholomeus
Schoonhoven**

Ondanks alles (van Moeder Teresa)

Mensen zijn onredelijk, onlogisch en egoïstisch

... maar blijf van hen houden, ondanks alles.

Als ge het goede zoekt zullen mensen u beschuldigen van egoïsme en verkeerde motieven

... maar blijf het goede zoeken, ondanks alles.

Als ge succes hebt, krijgt ge onechte vrienden en echte vijanden

... maar blijf vasthouden aan uw succes, ondanks alles.

De goede dingen die ge vandaag doet, kunnen morgen alweer vergeten zijn

... maar blijf goede dingen doen, ondanks alles.

Eerlijkheid en oprechtheid maken u kwetsbaar

... maar blijf eerlijk en oprecht, ondanks alles.

Mensen houden van succes en lopen alleen geslaagde mensen achterna

... maar loop ook eens mislukkelingen achterna, ondanks alles.

Wat u al jarenlang met moeite heeft opgebouwd, kan in een dag worden weggevaagd

... maar blijf bouwen, ondanks alles.

Mensen hebben soms hulp nodig, maar kunnen zich tegen u keren als ge wilt helpen

... maar blijf helpen, ondanks alles.

Als ge in het leven overal uw beste beentje voorzet, krijgt ge soms de wind van voren

... maar blijf uw beste beentje voorzetten.

Want ondanks alles heeft God in deze wereld geen andere handen dan de onze om Zijn werk aan anderen te doen.

Zie niet uit naar grote dingen,

maar doe kleine dingen met grote liefde.



Wie zal de steen, die op jouw leven drukt, weg rollen?

Een mens moet soms heel wat met zich mee dragen in zijn leven.
Het kan weleens te veel zijn.
Er zijn ook zaken die zwaar op je drukken.
We zeggen: Het ligt zwaar op mijn maag.

Een mens kan geblokkeerd raken.
Het kan zijn dat je weg doodloopt.
Je kunt niet meer verder, met jezelf, met elkaar en of met God zelf.
Wat te doen, in hopeloze situaties?

Christus draagt het kruis, ons kruis.
Hij gaat voor ons deze zware weg ten einde, dood en begraven.
Er ligt een grote steen op zijn graf. Is alles voorbij? is alles voor niets?
Is alles zinloos?
De vraag van de vrouwen die naar het graf van Jezus komen is: Wie zal de steen weg rollen?

Maar de steen is weggerold en het graf is open en leeg.
Maar waar is de Heer? Weggenomen? Wordt alles je ontnomen?
Blijft er alleen een vraagteken? Hoe, wat, waarom en waartoe ???

Het mag weer Pasen worden.
Dit moet van God van komen.
In Christus komt Hij je tegemoet.
Hij wil ons kruis dragen.
Hij wil bevrijding geven en vernieuwing brengen.

De Heer komt ons tegemoet, als de verzezen Heer.
Hij heeft de steen, die op ons drukte, weg gerold.
Hij heeft een weg gebaad zodat jouw weg niet doodloopt.
Hij heeft een opening gecreëerd en licht gebracht.

Geloof in de Blijde Boodschap.
Je mag leven in zijn Naam, in zijn kracht, met zijn genade.
Hij vervult je met zijn Geest.
Hij geeft weer geloof, met hoop en liefde en goede moed.

Je steen is weg gerold; de dood is overwonnen; je zonden vergeven.
Er is nieuw leven. Ga die weg, die niet doodloopt, met Christus,
gestorven en verzezen.

Zalig Pasen, pastoor Van der Mee.

Vieringen in Haastrecht

Palm- en Passiezondag van de Heer

Zaterdag 13 april **19.00 uur:** Eucharistieviering

beide keren met palmwijding, processie en het lijdensverhaal

Zondag 14 april **11.00 uur:** Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia
(+ crèche)

Boeteviering

Maandag 15 april **19.00 uur:** Boeteviering

Witte Donderdag

Donderdag 18 april in Haastrecht om **19.30 uur:**

Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde, m.m.v. St. Caecilia

Goede Vrijdag

Vrijdag 19 april **15.00 uur:** Kruisweg

In Schoonhoven: 19.30 uur:

Viering van het lijden en sterven van de Heer met kruisverering, met samenzang

Paaswake

Zaterdag 20 april **21.00 uur:** Paaswake m.m.v. Inbtween

Paaszondag – Verrijzenis van de Heer

Zondag 21 april **11.00 uur:** Hoogmis m.m.v. St. Caecilia

Tweede Paasdag onder het octaaf van Pasen

Maandag 22 april **11.00 uur:** Eucharistieviering met koorleden



Vieringen in Schoonhoven

Palm- en Passiezondag van de Heer

Zaterdag 13 april **17.30 uur** : Eucharistieviering *met palmwijding, processie en het lijdensverhaal*

Zondag 14 april **9.00 uur**: Palmwijding in de Overkant en processie met de palmpasenstokken

9.15 uur: Eucharistieviering met het lijdensverhaal (*er is kinderwoorddienst*)

Boeteviering

Maandag 15 april **in Haastrecht, 19.00 uur**

Witte Donderdag in Haastrecht !

Donderdag 18 april **19.30 uur**: Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde m.m.v. het St. Caeciliakoor uit Haastrecht

Goede Vrijdag

Vrijdag 19 april

9.00 uur: morgengebed met lezingendienst.

13.30 uur: Kruisweg met gezinnen

19.30 uur: Viering van het lijden en sterven van de Heer met kruisverering, met samenzang

Stille zaterdag

9.00 uur: morgengebed met lezingendienst

Paaswake in Haastrecht

Zaterdag 20 april

21.00 uur: m.m.v. Inbetween

in Schoonhoven om 23.30 uur de paaswake met de neokatechumenale weg

Paaszondag – Verrijzenis van de Heer

Zondag 21 april

9.30 uur: Hoogmis m.m.v. Sursum Corda.

(er is kinderwoorddienst)

Tweede Paasdag, onder het octaaf van Pasen

Maandag 22 april

9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang



Meimaand = Moederdag-maand = Mariamaand



Bedankt Maria

Bedankt, Maria, dat u 'ja' heeft gezegd
terwijl u voelde dat er veel van u gevraagd werd.

Bedankt, Maria, dat u 'ja' heeft gezegd
en zo heeft gekozen voor Gods bedoelingen

Wij vragen u: help ons ook 'ja' te zeggen,
want uw verhaal is ook ons verhaal,
omdat ook wij in het kleine leven van elke dag
Gods bedoelingen mogen en moeten waar maken,
in de naam van uw Kind Jezus.

Parochiebedevaart naar Banneux - Ga mee !

Vanuit de parochies gaan we op vrijdag 31 mei
op bedevaart naar Banneux. Meldt u alvast aan!

Voor bedevaarten naar Kevelaer en Smakt vindt u achter in de kerk
folders van de Haagse Bedevaarten en St. Broederschap Gouda-
Kevelaer.

Pinksteren

Met Pasen gaan we op weg naar Pinksteren.
We verwachten Gods Geest,
dat deze heilige Geest in ons zal neerdalen,
dat deze Geest de steen die nog in je kan zijn,
de hardheid,
de boosheid,
het verdriet,
het vluchtgedrag,
.....alles wat stuk maakt, wegneemt.

Dat deze Geest alles mag vernieuwen in jouw bestaan,
een nieuw licht mag geven over jouw situatie,
dat alles mag verzachten en helen.



Algemene informatie

Pastoor J.E.M. van der Mee ☎ 0182-382455
✉ vandermee@kerkmail.nl

St. Barnabasparochie

Pastorie Grote Haven 8
2851 BM Haastrecht
✉ info@barnabasparochie.nl
www.barnabasparochie.nl

Rekeningnummers:

Actie Kerkbalans	NL44 RABO 0118 5024 17	t.n.v.	R.K. Kerk
Misintenties e.d.	NL71 RABO 0361 4102 04		H. Barnabas
Restauratiefonds	NL10 RABO 0191 9790 74		Haastrecht

Kerkbestuur

Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact opnemen met: Dhr. A. Houdijk
Bredeweg 23
2851 VB Haastrecht
tel: 06 53486033

H. Bartholomeusparochie

Pastorie Wal 61
2871 BC Schoonhoven
☎ 0182-382455
✉ info@bartholomeusparochie.nl

Rekeningnummers:

Actie Kerkbalans	NL79 INGB 0001 4600 00	t.n.v.	R.K. Kerkbestuur
Misintenties e.d.	NL10 INGB 0000 1138 15		H. Bartholomeus
Glas-in-lood	NL97 RABO 0305 4888 48		Schoonhoven

Kerkbestuur:

Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact opnemen met: Dhr. H. Hagenaars
Lopikerweg 42
2871 AV Schoonhoven
tel: 06 53641430

Pasen: het feest van onze roeping

Met Pasen vernieuwen we ons geloof.
We beloven dat we weer met Christus en zijn kerk mee willen doen.
We willen leven uit ons geloof en zo getuigen zijn in de wereld.

Hoe doen we dat?
Ons geloof wordt vaak aangevochten. Er is twijfel en onzekerheid.
Er is een tegenstander van God, die zijn werk ondermijnt.
Wij gaan gemakkelijk daarin mee.
Met Pasen verzaken we aan het kwaad van de duivel.

Met Pasen kun je er niet om heen.
De liefde van God blijft. Hij is trouw.
Hij heeft de mens niet afgeschreven en afgewezen.
Hij komt ons tegemoet met zijn vrede, de vrucht van zijn vergeving.
Hij werpt ons niets meer voor onze voeten.
Hij komt er niet op terug

Er komt een nieuw begin.
Wij worden nieuwe mensen, kinderen van God.
Wij mogen de weg van Christus gaan.
Dat is onze roeping;
om ons steeds te geven: in ons gezin, in onze buurt, op ons werk.
Ofwel we verduisteren het werk van Christus door onze zonde
óf we brengen Hem aan het licht.

Wij moeten ons steeds laten heiligen, louteren en genezen.
Het is een lange weg, de weg van ons leven, met vallen en opstaan.
Jezus geeft ons daarvoor zijn Geest.

De kracht van de Geest wil in ons zijn werk doen.
Kijk naar Maria, ons voorbeeld.
Met haar gaan we op weg,
en met onze herders, ook al hebben ze hun fouten.

We bouwen mee aan het koninkrijk van God
met de werken van Christus, vergeving,
geduld en lankmoedigheid.
Zo brengen wij het Licht van Christus in de wereld.

