



Informatie over nieuwe bewegingen en gemeenschappen

Uitgave 2008



INHOUDSOPGAVE:

Voorwoord	3
Arkgemeenschap	4
Comunione e Liberazione	5
Cursillo	6
Focolarebeweging	7
Foyer de Charité	8
Geloof en Licht	9
Gemeenschap Chemin Neuf	10
Gemeenschap Emmanuel	11
Gemeenschappen van de Heilige Familie	12
Gemeenschap Paus Johannes XXIII	13
Katholieke Charismatische Vernieuwing	14
Legioen van Maria	15
Marriage Encounter	16
Neo-catechumenale Weg	17
Sint-Egidiusgemeenschap	18
Werkgroep Katholieke Jongeren	19
Contactadressen	20-21-22



Voorwoord

Deze brochure geeft beknopte informatie over nieuwe bewegingen en gemeenschappen in de katholieke Kerk in Nederland. Elke beweging, groot of klein, presenteert zichzelf op één pagina.

De informele samenwerking tussen deze zeer verschillende bewegingen kwam vooral op gang na de grote bijeenkomst in Rome op 30 mei 1998, de dag voor Pinksteren. Toen kwamen een kwart miljoen mensen van 56 katholieke bewegingen en nieuwe gemeenschappen in de katholieke Kerk bij elkaar op het Sint-Pietersplein. Ze waren daar op uitnodiging van Paus Johannes Paulus II, die hen ontving en toesprak. Hij noemde hen 'een antwoord van de heilige Geest op de dramatische uitdaging aan het eind van dit millennium'.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst schreef hij dat er 'in de Kerk geen tegenstelling of contrast bestaat tussen de institutionele dimensie en de charismatische dimensie, waarvan de bewegingen een betekenisvolle uitdrukking zijn. Beide zijn 'co-essentieel' voor de goddelijke constitutie van de Kerk zoals ze werd gesticht door Jezus.'*

De eigenheid en de plaats van deze bewegingen en gemeenschappen in de Kerk is niet eenvoudig te beschrijven. Over welke bewegingen hebben we het hier? Wat zijn de onderscheidingscriteria? Daarover zei Kardinaal J. Ratzinger in mei 1998: 'Men moet er zich ook voor hoeden een te strakke definitie te hanteren, want de Heilige Geest komt steeds weer met nieuwe verrassingen, en pas als we terugkijken, ontdekken we een gemeenschappelijk wezen in de grote verscheidenheid.'

Als paus Benedictus XVI nodigde hij opnieuw de bewegingen uit naar Rome te komen. Aan die bijeenkomst, zaterdag voor Pinksteren 3 juni 2006, werd door bijna 400.000 mensen deelgenomen uit nog meer bewegingen dan in 1998.

De omvang en betekenis van deze bewegingen groeit. De in Nederland aanwezige bewegingen en gemeenschappen die zich in deze brochure presenteren willen graag hun bijdrage leveren aan de opbouw, eenheid en zending van de kerk in Nederland.

Aanvullingen en wijzigingen

Er komen nog nieuwe bewegingen bij en sommige gegevens in deze brochure kunnen veranderen. Aanvullingen en wijzigingen worden gepubliceerd via **www.stucom.nl/bewegingen**. Vanaf die website kunt u de brochure en andere artikelen ook bestellen of downloaden.

*Zie nr. 0060, 0059 en 0058 op www.stucom.nl



Arkgemeenschap

Oecumenische leefgemeenschap waar mensen met en zonder verstandelijke handicap het leven met elkaar delen.



De Ark is een leefgemeenschap. Hierin leven zowel mensen met een verstandelijke handicap als mensen zonder verstandelijke handicap met elkaar. Het leven samen delen is van wezenlijk belang. Ieder mens, met al zijn talenten en beperkingen, levert een unieke bijdrage aan het leven in de Ark. De Arkgemeenschappen zijn ontstaan in Frankrijk. In 1964 stichtte Jean Vanier het eerste huis. Nu zijn er circa 135 gemeenschappen, verspreid over de hele wereld. In Nederland is één Arkgemeenschap en deze is te vinden in Gouda. De Ark in Gouda bestaat uit twee kleinschalige huizen en een atelier (dagactiviteitencentrum). Het is een door de AWBZ erkende zorginstelling. Het verblijf in de Ark van mensen zonder handicap varieert van enkele maanden tot vele, vele jaren. Sommigen komen stage lopen, hebben een Sabbatjaar of geven een jaar van hun leven aan de Ark. Rondom de huizen en het atelier staan een vriendenkring, ouders, families

en vrijwilligers. Zij wonen niet in de gemeenschap maar zijn betrokken bij activiteiten, bij gebedsvieringen, feesten en voor een deel ook bij het dagelijkse leven in de Ark.

De Ark vindt haar inspiratie in het Evangelie en met name in de Zaligsprekingen. De Gemeenschap in Gouda is oecumenisch. De Ark heeft in Nederland veel bekendheid gekregen door de schrijver/priester Henri Nouwen. Als je langere tijd in de Ark woont, kun je je een spiritualiteit eigen maken van liefde voor de kleine dingen. Het gemeenschappelijke leven bestaat uit het alledaagse: koken, samen eten, het huis er goed en gastvrij uit laten zien, samen bidden. Het leven van alledag wordt gedeeld in zijn vreugde en in zijn gebrokenheid. Daarbij hoort ook het vieren: er is vaak een reden om iets te vieren en er een feest van te maken. De Ark wil een teken van hoop zijn en een plaats van welkom.

www.larchegouda.org



Comunione e Liberazione

Door gemeenschap naar bevrijding.



De beweging Comunione e Liberazione legt grote nadruk op de methode, de te volgen weg, langs welke men de christelijke ervaring daadwerkelijk kan leven. Daarbij wordt uitgegaan van de essentie van de christelijke ervaring, te weten:

- De aankondiging van het feit dat God mens is geworden en zo in de geschiedenis de metgezel van de mens op zijn levensweg is geworden;
- De bevestiging dat Jezus van Nazareth aanwezig is in een teken van eendracht, van gemeenschap, van eenheid: de Kerk, zijn mysterieuze Lichaam.

Uit deze twee elementen komt het missionaire elan voort om Hem te doen kennen en erkennen als Heer van de tijd en van de geschiedenis.

Vanaf de eerste les die priester don Giussani in de jaren vijftig op de middelbare school (het Lyceum "Berchet" in Milaan) gaf, wilde hij zijn leerlingen laten zien wat hem bewoog: hij wilde ze er niet van overtuigen dat hij gelijk had, maar hun de redelijkheid van het

geloof laten zien. Redelijk is dat wat beantwoordt aan de diepste behoeften en verlangens die iedere mens van alle tijden, rassen en culturen in zich draagt: verlangen naar geluk, vervulling, liefde, waarheid, gerechtigheid, schoonheid. Om te ontdekken dat het christendom beantwoordt aan deze diepste en oorspronkelijke verlangens - zo maakte don Giussani zijn leerlingen duidelijk - moet de vrijheid zich in beweging zetten: het gaat erom de christelijke ervaring werkelijk te beleven.

Hierdoor ontwikkelt de persoon zich tot een creatieve en getuigende christen, zonder dat hij louter theorieën en leerstellingen gaat herhalen. Dan brengt het charisma van Comunione e Liberazione ook een sociale werkelijkheid teweeg, niet als een project, maar als een beweging bestaande uit personen die veranderd zijn door een ontmoeting; personen die de wereld, hun omgeving en de omstandigheden waarin ze zich bevinden menselijker maken. Als Christus werkelijk in het hier-en-nu erkend wordt, dan brengt dit onvermijdelijk een aanwezigheid in de maatschappij voort, die losstaat van welk vooraf geprogrammeerd resultaat dan ook.

www.clonline.org



CURSILLO

De rijkdom en de vreugde van het geloof drie dagen lang beleven en méémaken.



Cursillo (letterlijk “cursusje”) is een weekend van drie dagen. Deelnemers ontdekken (soms voor het eerst!) dat je met de Heer een persoonlijke relatie aan kunt gaan. Anderen verdiepen hun relatie met de Heer en (her)vinden ware vriendschap. Van daaruit ontmoeten deelnemers en teamleden ook elkaar en zijn zo “samen kerk”. Van daaruit ook worden de deelnemers zich bewust van de roeping die iedere Christen heeft: verantwoordelijkheid nemen voor de eigen omgeving (staan voor de Blijde Boodschap en actief zijn). Het gaat er voor alles om dat wat men in de drie dagen beleefd, geleerd, meegemaakt heeft, toepast in het eigen leven en de eigen omgeving: de parochie, maar ook bijvoorbeeld op het werk of in het gezin. Als werkvormen worden gehanteerd: de inleiding (zowel door leken als pastores), het groepsgesprek, het geloofs- en desgewenst het biechtgesprek, het samenkomen rond de Heer (gebed, Eucharistie) en vooral ook het informele gesprek met elkaar.

Velen hebben tijdens of na de cursus een bekering doorgemaakt. Vaak sprak men voor de eerste keer vanuit het hart een echte geloofsbelijdenis uit: “Ja Heer, ik geloof”; een werkelijke acceptatie.

In alle gevallen ontstaat een beter zicht op de eigen relatie met God en de roeping als Christen.

Cursillo is ontstaan op Mallorca in de jaren veertig. Op dit eiland zochten jonge mensen naar een antwoord op de gebeurtenissen in die tijd: een christelijk geloof vanuit een levendige relatie met de Heer met betekenis voor de omgang met elkaar en daarom aantrekkelijk voor de wereld. Samen met priesters van het vakantie-eiland kwam men tot een methode om dat “nieuwe” geloof over te dragen. Begin 1948 werd het eerste cursillo gehouden: Cursillo de Cristiandad: een korte cursus in het christen-zijn. Vanuit Mallorca en Spanje verspreidde cursillo zich over de hele wereld. In bijna heel Europa wordt tegenwoordig deze “kleine geloofscursus” gegeven. Ook enkele protestantse kerken, o.a. de Anglicaanse kerk, Lutherse kerk en Presbyteriaanse kerk hebben de cursillo ontdekt. In 1984 werd de eerste “driedaagse” in Nederland gehouden. Ruim 7 miljoen mensen hebben wereldwijd aan een Cursillo-weekend deelgenomen.

www.cursillo.nl



Focolarebeweging

Door de wederzijdse liefde Jezus aanwezig laten zijn in Kerk en maatschappij. Met Hem onder ons, in dialoog met allen, op weg gaan naar de verwezenlijking van Zijn wens: "Dat zij allen één mogen zijn".



De focolarespiritualiteit is gericht op de eenheid en is dan ook een spiritualiteit die je alleen samen kunt beleven. Het startpunt ligt in het beleven van de evangelische liefde tot iedere naaste. Wanneer deze wederzijds wordt, kan dit de ervaring tot gevolg hebben die wordt uitgedrukt in het evangelie van Matteüs (18,20): "Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden". De Focolarebeweging is in 1943 ontstaan in de Noord-Italiaanse stad Trente en heeft haar oorsprong in de ontdekking door Chiara Lubich en haar eerste vriendinnen dat het mogelijk is het evangelie te beleven in het leven van elke dag. Zij legden zich met grote radicaliteit toe op het concreet beleven van telkens een zin uit de Bijbel. Een zin uit het evangelie van Johannes sprak hen bijzonder aan. "Vader, mogen allen één zijn". In het binnemen van de ander zagen zij een manier om te antwoorden op de liefde van God, die zij ontdekten als een liefhebbende Vader. De wederzijdse liefde liet hen de aanwezigheid van Jezus onder hen ervaren en deed spontaan een gemeenschap van geestelijke en

materiële goederen ontstaan. Zonder dat dit voorzien was ontstond er een beweging met een eigen spiritualiteit die 'gemeenschap', 'eenheid' en 'dialoog' als kernwoorden heeft.

De mensen uit Trente noemden de beginnende beweging 'Focolare', wat 'vuurhaard' betekent. De plaats waar men de weldaad van het samenzijn ervaart en waar de ervaringen van alledag worden uitgewisseld. Tot op de dag van vandaag is het leven van het Woord en het delen van de ervaringen een dagelijkse praktijk. Behalve katholieken zijn er christenen van 300 kerken bij aangesloten. Maar ook veel joden, moslims, boeddhisten en andersdenkenden voelen zich tot bepaalde aspecten van de beweging aangetrokken, zoals het werken aan de broederschap en de dialoog. Wereldwijd zijn er twintig 'focolarestadjes'. In Nederland kent de Focolarebeweging 6 kleine leefgemeenschappen als vaste steunpunten voor de grote gemeenschap van meer dan duizend jongeren, gezinnen, geestelijken, e.d. Elk jaar bezoeken velen de meerdaagse zomerbijeenkomst Mariapoli. Het landelijke vormings- en ontmoetingscentrum met de naam Mariapoli Mariënkroon is gevestigd in Nieuwkuijk bij Den Bosch. Hier is ook de uitgeverij gevestigd. Behalve boekuitgaven verzorgt zij de uitgave van het maandblad *Nieuwe Stad* en maandelijks het *Woord van Leven*: een door Chiara Lubich geschreven commentaar op een zin uit het evangelie. Een gratis proefabonnement op *Nieuwe stad* van 3 maanden kan aangevraagd worden per e-mail.

www.focolare.nl



Foyer de Charité

Een Foyer de Charité is een leken-gemeenschap waar mannen en vrouwen samen met een priester een christelijk gezin vormen. Zij willen de liefde tot God en tot de naaste beleven en door middel van retraites en bezinningsdagen doorgeven.



In de Kerk is een diepe geestelijke vernieuwing gaande, waarbij leken een steeds actievere rol spelen.

Leken die zich bewust zijn van de gaven die ze ontvingen bij hun doopsel en vormsel. Marthe Robin (1902-1981) was een eenvoudige boerendochter die leefde in een totale overgave aan de Heer. Al in de jaren 30 rijpte bij haar het inzicht dat Jezus ons dit Nieuwe Pinksteren van Liefde zou geven. Zij zag dat de leken geestelijke vorming en herbronning nodig zouden hebben om beter te kunnen deelnemen aan de zending van de Kerk. Daarom heeft zij - op het woord van de Heer - samen met de priester Georges Finet in 1936 de Foyer de Charité gesticht.

De leden van de Foyer willen vanuit hun doopsel leven als kind van God. Gesterkt door het vormsel willen zij getuigen van Zijn liefde. Dit is de roeping en de zending van elke leek. De Foyerleden proberen deze algemene roeping vorm te geven binnen de gemeenschap waarvan zij permanent deel uitmaken. Met Maria als Moeder vormen zij een christelijk gezin, samen met een priester, de Foyervader,

die door zijn wijding Gods Vaderschap in de gemeenschap tegenwoordig stelt. De retraites en bezinningsdagen, eigen aan de Foyer de Charité, zijn bedoeld voor allen die zoeken naar de zin van hun leven, die ernaar verlangen God te ontdekken of Hem dieper te leren kennen. In een klimaat van stilte wordt men uitgenodigd binnen te gaan in het hart van het christelijk geloof. De gemeenschap verkondigt het Woord van God door haar manier van leven en door onderricht. Samen met de retraitanten wordt het geloof ook gevierd in gebed en sacramenten, waarbij de Eucharistie een centrale plaats inneemt.

Op het einde van elke retraite worden de deelnemers aan de hand van Maria teruggezonden naar hun gezin, werk, parochie... De vorming die zij mochten ontvangen helpt hen om als apostelen van deze tijd bij te dragen aan de opbouw van de kerk. "Velen zullen Christus nooit ontmoeten, tenzij door jullie" (vader Finet). De eerste Foyer is ontstaan in Châteauneuf-de-Galaure (F). Volgende zijn gesticht op aanvraag van een bisschop, door het verlangen in het hart van een priester of op initiatief van leken. Maar altijd met goedkeuring van de plaatselijke bisschop, in verbondenheid met Châteauneuf, en gedragen door de liefde en het gebed van Marthe. Er zijn nu zo'n 75 Foyers, verspreid over 42 landen. In 1986 is de Foyer de Charité door Rome erkend als internationale private vereniging van christengelovigen. Marthe Robin was meer dan 50 jaar totaal verlamd, en leefde in innige verbondenheid met de lijdende Christus. Haar zaligverklaringsproces is gaande.

www.foyer-thorn.nl



Geloof en Licht

Gemeenschappen van ouders en vrienden rond verstandelijk gehandicapten, die het hart van de gemeenschap zijn.



Geloof en Licht is de Nederlandse loot van de internationale beweging Foi et Lumière die in 1971 in Lourdes is opgericht door Jean Vanier en Marie-Hélène Mathieu. Over de hele wereld zijn er bijna 1500 gemeenschappen, verspreid over 75 landen.

Nederland kent zes gemeenschappen, nl. in Roermond (2), Volendam, Maastricht, Liempde en Oisterwijk. De gemeenschappen zijn geworteld in het leven van hun kerk. Er zijn ook oecumenische gemeenschappen. In Nederland bestaat Geloof en Licht sinds 1992.

Een gemeenschap van Geloof en Licht omvat een dertigtal leden. Het hart van elke gemeenschap wordt gevormd door mensen met een verstandelijke beperking. De leden komen regelmatig, tenminste een keer per maand, bij elkaar voor:

- het delen van vreugde en verdriet, vriendschap en verbondenheid
- uitwerking van het maandthema d.m.v. mime, spel, groepsgesprekken etc.
- gebed en Eucharistieviering
- een gezamenlijke maaltijd

Tijdens deze bijeenkomsten groeien persoonlijke banden tussen de leden. Er ontstaat een onderlinge, dienstbare betrokkenheid. Men treft elkaar ook tijdens themaweekends, bedevaarten en ontmoetingen met andere gemeenschappen in onze buurlanden. In deze tijd waarin veel kinderen met een verstandelijke handicap niet tot leven mogen komen en anderen in de steek gelaten worden, wil Geloof en Licht getuigen dat iedere mens, hoe arm aan gaven hij ook schijnt te zijn, geroepen is om een bron van vreugde en vrede te zijn in de Kerk en in de wereld.

Aan de gehandicapte persoon openbaart Geloof en Licht, dat hij geroepen is aan de anderen heel de rijkdom van zijn hart, zijn tederheid, zijn trouw te schenken. Aan de ouders biedt Geloof en Licht steun en hulp om de innerlijke schoonheid van hun kind beter te onderkennen. Zij ervaren in de gemeenschap welk een bron van leven en eenheid het kan zijn. Aan de vrienden, speciaal de jongeren onder hen, opent Geloof en Licht een weg van vriendschap en betrokkenheid met de gehandicapte mens, waarbij ieder in de ander de aanwezigheid van de levende Jezus ontdekt.

www.foietlumiere.org



Gemeenschap Chemin Neuf

*Een apostolische gemeenschap,
« omwille van Christus en het Evangelie »*



De Gemeenschap Chemin Neuf is ontstaan uit een gebedsgroep in 1973 te Lyon in Frankrijk. In het begin waren er alleen zeven personen, die zich wilden engageren voor de Kerk en die tegelijkertijd een roeping voelden voor het gemeenschapsleven. Onder hen was Pater Laurent Fabre, jezuïet, de stichter van de Gemeenschap, en die nog steeds de actieve grondlegger is. Op het ogenblik zijn er meer dan 1200 leden lid van de Gemeenschap, afkomstig uit 21 landen. De leden van de Gemeenschap, gehuwden, ongehuwden, mannelijke en vrouwelijke toegewijden in het celibaat, leven in kleine fraterniteiten van 7 tot 12 personen, volgens twee manieren van leven: in een wijkfraterniteit (woongedeelte in dezelfde wijk) of in een leefgemeenschap (wonen onder één dak). De naam van de Gemeenschap is ontstaan vanaf de plaats van het eerste huis, welke gesitueerd is aan de “Montée du Chemin Neuf”, een straatnaam. Dit is een kleine straat, die vanaf de rivier opgaat naar de mooie heuvel van Fourvière, waar zich het bedevaartsoord bevindt van de Heilige Maria (O.L.V. van Fourvière), en vandaag ook het

aartsbisdom van Lyon. Dit straatje is als de weg van het Evangelie, welke Christus beschrijft als nauw en eng (Mt. 7,14), welke strijd en inspanning vraagt, maar die uiteindelijk leidt tot het leven. Christus zelf is deze weg, een weg altijd “nieuw”. De Gemeenschap Chemin Neuf is een katholieke Gemeenschap met een oecumenische roeping. Zij werd opgericht als “Publieke Vereniging van Gelovigen” door Albert Kardinaal Decourtray, Aartsbisschop van Lyon, in het jaar 1984. Door de ontmoeting tussen mensen van verschillende Christelijke Kerken, werd de Gemeenschap van het begin af gekenmerkt door het gebed van Christus: *« Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in mij bent en ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden »* (Joh 17,21). De broeders van de Gemeenschap, leden van de Katholieke Kerk, van de Orthodoxe Kerken, van de Anglicaanse Kerk, van de Lutheraanse Kerken of Evangelische Kerk hebben gekozen om samen te bidden en te leven, om samen het geloof uit te dragen, zonder hun identiteit op te geven. Zij blijven lid en verbonden met hun respectievelijke Kerk. De spiritualiteit van de Gemeenschap is geplaatst in het midden van een kruispunt in de Kerk, ontmoeting tussen Charismatische Vernieuwing met al haar enthousiasme, lofzang en jeugdigheid, en de lange weg van de Ignatiaanse traditie.

www.paulusabdij.nl



Gemeenschap Emmanuel

De gemeenschap Emmanuel: gelovigen die zich samen inzetten in een leven dat zowel contemplatief als apostolisch is en in het hart van de Katholieke Kerk staat.



De naam “Emmanuel” betekent God-met-ons. Dit wijst in de eerste plaats naar Jezus zelf die ons heeft laten zien dat God nabij is en alle mensen bemint. De Gemeenschap Emmanuel is gebouwd op mensen die weten dat hun leven daardoor veranderd is.

Eenheid in verscheidenheid: Studente, vrachtwagenchauffeur, manager en verpleegkundige, gehuwd en ongehuwd, jong en oud: de Gemeenschap Emmanuel bestaat uit mensen van allerlei achtergronden. Opvallend is de betrokkenheid van zowel priesters als leken en in het celibaat toegewijde mannen en vrouwen. Ieder van ons heeft zijn eigen werk- of woonomgeving. Van daaruit komen we regelmatig samen, zowel om ons geloof te verdiepen als om anderen te laten zien wat het betekent om met Christus te leven. Dit gezamenlijke engagement is een bron van vreugde, kracht en creativiteit.

Dienstbaar verbonden met de wereldkerk: De Gemeenschap Emmanuel is actief op alle continenten. In meer dan 70 landen zijn door de plaatselijke kerk missionaire

projecten aan de gemeenschap toevertrouwd. Naast de verschillende activiteiten in Nederland worden er iedere zomer verschillende internationale bijeenkomsten georganiseerd in Paray le Monial (Frankrijk) en in Altötting (Duitsland) waar vele duizenden mensen aan deelnemen. Sinds 1992 is de Gemeenschap Emmanuel erkend als zogenaamde ‘Vereniging van gelovigen volgens het pauselijke recht’ voor de wereldkerk.

Ontstaan van de Gemeenschap Emmanuel: De oorsprong ligt in het Parijs van begin jaren '70, toen de filmcriticus Pierre Goursat en de arts Martine Cattalafitte een wekelijkse gebedsgroep startten, van waaruit de gemeenschap korte tijd later is ontstaan. Het delen en uitdragen van de persoonlijke ervaring van de barmhartigheid van God en het leven vanuit Gods Geest zijn kenmerken van de Gemeenschap Emmanuel. Sinds ongeveer 1975 is Paray-le-Monial in Bourgondië (Frankrijk), bekend door de verering van het Hart van Jezus, het geestelijke centrum van de Gemeenschap Emmanuel.

Fidesco: Sinds 1980 is de Gemeenschap Emmanuel via de internationale katholieke NGO Fidesco actief in ontwikkelingssamenwerking. Projecten in de landbouw, gezondheidszorg, voorlichting, onderwijs, management en opleiding gericht op de minstbedeelden. Een netwerk van ervaren deskundigen draagt zorg voor de kwaliteit van de projecten en de vorming van de vrijwilligers.

www.emmanuelnederland.nl



Gemeenschappen van de Heilige Familie



De eerste Gemeenschap van de heilige Familie werd in 1985 in Polen opgericht door pater Dr. Tadeusz Dajcer. Studenten zochten bij hem begeleiding om helderheid te krijgen over welke weg zij moesten gaan in deze wereld. In korte tijd zijn er 'Gemeenschappen van de heilige Familie' gevormd in tientallen landen.

Vanwaar de naam? Jozef, Maria en Jezus vielen voor hun omgeving helemaal niet op. Maar juist toen beleefden zij het diepste aspect van het menszijn: een verborgen leven in God en een persoonlijke omgang met God.

De spiritualiteit: Het gaat om een 'spiritualiteit van de gebeurtenissen'. Alles wat ons overkomt, ook het minder mooie, is een teken van Gods liefde en een uitnodiging tot bekering. Wij kunnen daarin een vorming van God herkennen. Als wij ons overgeven aan Hem, neemt Hij ons leven in zijn handen om onze ziel te herscheppen. Wij ontdekken onze geestelijke armoede, maar daarnaast ook de liefde van God voor ons zoals we zijn. Uit dankbaarheid voor de redding van God willen wij ons leven aan God toevertrouwen. Het is niet zo belangrijk wát wij doen, maar of wij in alles Gods

wil zoeken en een kans zien om ons met Hem te verenigen. Vanuit de ervaring van onze beperktheid verwachten wij voortdurend dat God ons helpt, zoals een kind dat van zijn liefdevolle vader verwacht.

Voor leden van de Beweging is Maria het meest volmaakte voorbeeld van het luisteren naar en het volbrengen van Gods Woord, omdat God in Maria zijn Beeld op de meest volkomen manier heeft geschapen. De spiritualiteit staat open voor gezinnen en alleenstaanden.

Waarom wordt de inspiratie ontleend?

De Gemeenschappen bezinnen zich op het Evangelie, de Catechismus van de Katholieke Kerk, de boodschap van heiligen, de pauselijke encyclieken en boeken die binnen de Beweging zijn uitgegeven en door bisschoppen zijn goedgekeurd. In 1995 vormde zich in het bisdom Rotterdam de eerste Nederlandse Gemeenschap. Inmiddels komen in meerdere parochies groepen bij elkaar. De leden worden aangespoord tot regelmatige deelname aan de Eucharistie, het regelmatig biechten, geregelde aanbidding en dagelijkse meditatie. De leden van Gemeenschap komen drie maal per maand bij elkaar. Soms wordt er een bedevaart, retraite of bezinningsdag georganiseerd. Binnen de Gemeenschappen is er gelegenheid tot geestelijke begeleiding.

www.shfn.nl



Gemeenschap

Paus Johannes XXIII

De arme, dienende, lijdende Christus navolgen door het leven te delen met de minsten.



De gemeenschap Paus Johannes XXIII leeft als een grote geestelijke familie, bestaande uit personen van verschillende leeftijd en levensstaat, die de arme, dienende, lijdende Christus willen navolgen. Zij beloven gehoor te geven aan de universele oproep tot heiligheid, een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van het Rijk Gods en deel te nemen aan de heilsmis­sie van de Kerk door daadwerkelijk het leven van de minsten te delen.

De Gemeenschap ontstond in de jaren 1966-69, nadat Don Oreste Benzi en een groep jongeren besloten hun zomervakantie door te brengen met een aantal gehandicapten: "waar wij zijn, zullen ook zij zijn". Vanuit deze intuïtie ontwikkelden zich geleidelijk aan vele activiteiten aan de zijde der minsten. De leden der Gemeenschap willen de last van deze mensen op zich nemen, de schouders zetten onder hun kruis, zich via hen door de Heer laten bevrijden. De liefde voor de arme zusters en broeders met wie zij het leven delen moet de leden aansporen er naar te streven de oorzaken, die aan de noden ten grondslag liggen, weg te nemen. De ervaring in missielanden begon in 1985 als antwoord op de wens van de bisschop van Ndola, Zambia die de Gemeenschap

graag in zijn bisdom wilde. Vanaf die tijd werd Jezus door daadwerkelijk het leven te delen verkondigd bij vele volkeren, die samen de familie van God vormen. De Gemeenschap is actief in Albanië, Australië, Bangladesh, Bolivia, Chili, China, Italië, Kenia, Kroatië, Moldavië, Nederland, Roemenie, Rusland, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzania, Venezuela en Zambia.

In 1998 werd de Gemeenschap erkend door de Pauselijke Raad voor de Leken. Stichter en algemeen verantwoordelijke is Don Oreste Benzi.

De weg aan de zijde der minsten heeft geleid tot het ontstaan van o.a.:

Familiehuizen waar als in een groot gezin alleenstaanden of echtparen tijdelijk of blijvend vader en moeder, broer en zus worden van mensen met een handicap, kinderen in nood, mensen in moeilijkheden

Open gezinnen die niet alleen een thuis bieden aan de eigen kinderen, maar ook aan andere kinderen om deze in liefde te laten opbloeien.

Huizen ter beschutting voor de opvang van vooral minderjarige vrouwen, die zich van de straat hebben afgekeerd en ontsnapt zijn aan hun uitbuiters.

Therapeutische gemeenschappen om verslaafden middels gedifferentieerde persoonlijke trajecten van hun verslaving te genezen en voor te bereiden op herintreding in de maatschappij. En voorts van *Fraterniteiten*, *Huizen van gebed*, *Centra voor de opvang van straatkinderen en zwervers*, *Leefgroepen rond jongeren in crisis*, *Sociale coöperaties*, een *uitgeverij voor o.a. het maandblad Sempre (Voor Altijd)*.

www.apg23.org



Katholieke Charismatische Vernieuwing

Nieuwe aandacht voor de werking van de heilige Geest en voor zijn gaven, de charisma's.



KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING

De Katholieke Charismatische Vernieuwing is een stroming die gekenmerkt wordt door een nieuwe aandacht voor het werk van de heilige Geest en voor zijn gaven: de charisma's. Deze charisma's - die ook in het begin van de Kerk sterk aanwezig waren - werden in de 20ste eeuw door veel christenen herontdekt, aanvankelijk met name in de zgn. pinksterkerken. Later drong deze charismatische stroming ook door in veel traditionele kerken en in de zestiger jaren ook in de rooms-katholieke Kerk. Dit sloot sterk aan bij de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie.

De Katholieke Charismatische Vernieuwing kent geen stichter en geen strakke organisatie. Er is een onderlinge betrokkenheid van gebedsgroepen, gemeenschappen, werkgroepen en individuele personen. Wat hen verbindt is een ervaring van de heilige Geest als een persoonlijke liefdegave van God. Daardoor komen zij tot een meer levend geloof, een nieuwe beleving van de sacramenten, een openheid voor Gods Woord in de heilige Schrift, een intens gebedsleven en een bereidheid

tot het ontvangen en gebruiken van de gaven van de Geest, de charisma's. Deze nieuwe ervaring zet ook aan tot evangelisatie, het in woord en daad getuigen van Gods liefdevolle aandacht voor iedere mens. De Charismatische Vernieuwing wil eraan meewerken dat er meer openheid komt voor de werking van de Geest en zijn gaven in de hele kerkgemeenschap.

In Nederland zijn ongeveer 120 gebedsgroepen, die wekelijks samenkomen voor lofprijzing, luisteren naar Gods Woord en het delen van vreugde en leed - waarbij spontaan gebeden van lof, dank en smeking worden uitgesproken. Ook zijn er een aantal gemeenschappen, waarin men een bijzondere band met elkaar is aangegaan. Er is een actief jongeren- en tienerwerk opgezet. Regelmatig worden er open dagen, jongerenfestivals, bezinningsdagen, toerustingweekenden, vormingen en cursussen gegeven en er wordt een tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven.

Sinds 2005 wordt in de zomer de vakantie-conferentie "Celebrate" georganiseerd: een gevarieerd aanbod van verdieping en ontspanning voor alle leeftijden, individueel of als gezin. De locatie wisselt, maar er wordt wel steeds gebruik gemaakt van de faciliteiten van een vakantiepark.

www.kcv-net.nl



Legioen van Maria



Het Legioen van Maria wil in de parochies waar een afdeling werkzaam is, het geloofsleven op allerlei wijzen stimuleren door apostolaatwerk in de ruimste zin van het woord. De actieve leden komen wekelijks samen voor gebed, werkoverleg en evaluatie. Biddende leden ondersteunen hun werkzaamheden door hun dagelijkse gebed.

Ontstaan en groei

Het Legioen van Maria is ontstaan in Ierland op 7 september 1921, op de vooravond van het feest van Maria Geboorte. Franck Duff (7 juni 1889 – 7 november 1980) zag dat er naast de materiële nood die hij vanuit de Vincentius-vereniging trachtte te lenigen, ook veel geestelijke nood was. Hij was zich ervan bewust dat priesters hierop niet alleen een antwoord konden geven. Mannelijke en vrouwelijke leken kwamen in een groepje bij elkaar, waarbij de beeltenis van Maria als de Onbevleete Ontvangenis vanaf het allereerste begin spontaan een vaste plaats kreeg. Het Legioen van Maria wil leven vanuit dezelfde geest die Maria bezielde. Geïnspireerd door de liefde en het geloof van Maria pakken de leden allerlei opdrachten op. Zij doen dit nooit zonder de goedkeuring van de bisschop of de pastoor.

In de beginjaren ging de groei vrij traag: vijf jaar na de oprichting was het nog steeds beperkt tot Dublin, maar in 1927 begint het Legioen in alle bisdommen van Ierland. In de jaren hierna verspreidt het zich naar Engeland, de Verenigde Staten en heel Europa. Momenteel zijn er weinig landen waar het Legioen van Maria niet aanwezig is. In 1942 is het naar Nederland gekomen.

De hoofdzetel is gevestigd in Dublin (Concilium) en in Nederland is het hoogste orgaan, de Senatus, gevestigd in Amsterdam. In Zuid-Limburg bestaan er lokale presidia in parochies in Heerlen, Landgraaf en Kerkrade en in een aantal parochies in Noord-Limburg (o.a. in Blerick, Venlo, Tegelen, Horst). De biddende leden zijn veel wijder verspreid. Het zijn mensen die bereid zijn om zo mogelijk dagelijks de rozenkrans te bidden en met enkele specifieke Legioengebeden het apostolaatwerk te steunen.

Betekenis voor de parochies

Tot de spiritualiteit van het Legioen van Maria hoort naast – en vooral vanuit – het gebed ook concreet apostolaatwerk. Een actief lid besteedt doorgaans – volgens het handboek – twee uur per week aan werkzaamheden die het geloof dichter bij de mensen brengt, bijvoorbeeld door middel van huisbezoek. De ervaring heeft geleerd dat Legionairs niet gauw “nee” zeggen als hun pastoor hun iets vraagt. Legionairs van Maria zijn herkenbaar aan een grote liefde tot hun patrones en de Kerk, en in de praktijk veelal aan een jarenlange trouwe inzet. Het werken naar de principes van het Legioen van Maria kan in onze tijd met minder priesters perspectief bieden en goede vruchten voortbrengen.



Marriage Encounter

Vanuit christelijke levensvisie mensen de kans geven hun droom voor hun relatie opnieuw in herinnering te brengen, en tot werkelijkheid te laten worden.



Kijkend naar het embleem van Marriage Encounter dan zien we:

- het Hart een weg van hart tot hart;
- twee ringen teken van het verbond tussen man en vrouw;
- het kruis in het midden: ons 'ja' aan elkaar geldt voor de goede, maar ook voor de 'kwade dagen' in ons leven.

Simpel vertaald betekent Marriage Encounter: "ontmoeting in het huwelijk". De beweging Marriage Encounter ontstond in de zestiger jaren toen een Spaanse priester, die onder de jeugd werkte, het idee kreeg dat hij - wilde zijn werk enig succes hebben - zich allereerst moest richten tot de ouders - en daarmee dus tot de man-vrouw relatie.

Er ontstond een weekend voor echtparen ter verdieping van hun relatie en communicatie. De kracht van dit weekend en de intense ervaring van mensen, die dit weekend meemaakten, riepen het verlangen op dit overal te brengen. Wat begon als een mosterdzaadje, is momenteel uitgezaaid over de hele wereld.

Aan de hand van eigen ervaringen deelt een team van 3 echtparen met de priester

uit hun leven; man en vrouw uit hun relatie met elkaar en de priester uit de relatie met zijn gemeenschap. Zo laten zij de deelnemers zien hoe zij in hun dagelijks leven kunnen groeien in geloof, hoop en liefde.

Maar Marriage Encounter is meer dan alleen maar een weekend. In feite is het een start van een manier van leven, zoals Jezus van Nazareth dat voorleefde de weg van de waarheid en het volle leven. Uit deze weekenden zijn het "Jongerenweekend" en Weekend voor alleenstaanden voortgekomen. De weekenden worden vanuit een R-K.-visie gegeven, maar staan open voor andere overtuigingen. Er zijn ook speciaal Protestantse weekenden.

www.marriage-encounter.nl



De Neo-catechumenale Weg

Een weg van "her"ontdekking van het christenzijn voor jongeren en volwassenen van onze tijd.

De Neo-catechumenale Weg is begonnen in 1964, in de krottenwijken van Madrid, door Kiko Argüello en Carmen Hernandez en is nu verspreid in 108 landen.

Als iemand christen wilde worden in de jonge Kerk, omringd door het heidendom, moest hij eerst een weg (itinerarium) volgen om ingewijd te worden in het christendom. Dat werd toen 'catechumenaat' genoemd, afgeleid van het woord 'catecheo' dat 'weerklink' ofwel 'luisteren' betekent.

Als gevolg van het huidige secularisatieproces hebben vele mensen geloof en Kerk verlaten. Het is daarom nodig opnieuw een weg van voorbereiding tot het christendom te openen. De Neo-catechumenale Weg is een instrument ten dienste van de pastores, om de vele mensen die de Kerk reeds hebben verlaten, weer tot het geloof terug te brengen.

Drie punten ter verheldering:

- Het Neo-catechumenaat is geen beweging in de betekenis die meestal aan dit woord gegeven wordt, maar het is een periode die de mensen leidt naar de herontdekking van het geloof. Een periode waarin men tot levende ledematen van de plaatselijke kerk, parochie en bisdom, kan worden.
- Opdat dit proces van catechese in gang gezet kan worden, is een verkondiging nodig. Een verkondiging die de mens tegenover het kruis van zijn leven stelt, die de zin ervan verlicht en

hem zich met het kruis laat verzoenen.

- Wij zijn ooggetuigen van de wonderen die God verricht: vele verwoeste huwelijken die weer tot eenheid gekomen zijn en die weer openstaan voor het leven, de overdracht van het geloof aan de kinderen, vele jongeren gered van drugs en misdadigheid, vele ongelovigen tot geloof gekomen, vele roepingen tot het priesterschap die weer gehoord worden en beantwoord (vooral in landen waar de Weg al langer bestaat), de dienst aan het bisdom voor begeleiding op elk niveau, het uitdragen van het geloof in het werk, itinerante catechisten, gezinnen op zending, etc.

Conclusie: Dit itinerarium van christelijke vorming wordt in kleine gemeenschappen afgelegd, die het beeld zijn van het Gezin van Nazareth, gebaseerd op een driepoot: het Woord Gods, met een wekelijkse woordviering; de Eucharistieviering; de gemeenschap.



Sint-Egidiusgemeenschap

Luisteren naar het evangelie en inzet voor de armen. Internationaal werken aan vrede en verzoening tussen godsdiensten, volkeren en culturen.



Sant'Egidio (in Nederland ook bekend als 'Sint-Egidiusgemeenschap') is een lekengemeenschap die in 1968 in Rome ontstaan is op initiatief van Andrea Riccardi. Die kleine groep is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde beweging, die in 25 landen van alle continenten actief is en 20.000 leden telt. Ze werd erkend als 'publieke vereniging van christengelovigen'. De gemeenschap ontleent haar naam aan de kerk van Sant'Egidio in Rome (Trastevere), waar het centrum van de beweging gevestigd is.

Kenmerkend voor de spiritualiteit van Sant'Egidio is het samengaan van het luisteren naar het evangelie en de inzet voor de armen. In tal van steden verzamelt de gemeenschap zich op geregelde tijdstippen rond het Woord van de Heer. Vanuit die inspiratie ontstaan persoonlijke vriendschappen met families in kansarme buurten, met bejaarden, zieken, zigeuners, vluchtelingen en daklozen. De

leden van de gemeenschap hebben elk hun eigen beroeps- en familielevens. Op internationaal vlak zet Sant'Egidio zich in voor de oecumenische en de interreligieuze dialoog, voor de vrede en de verzoening tussen godsdiensten, volkeren en culturen. Jaarlijks organiseert zij een internationale ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de verschillende wereldgodsdiensten in het spoor van het Wereldgebed voor de Vrede van oktober 1986. Zij speelt een belangrijke rol in het vredesproces in verschillende landen, o.m. in Mozambique, Guatemala, Algerije, Sudan, Burundi en op de Balkan.

Meer informatie vindt u in het boek van Andrea Riccardi: "Vrede is mogelijk" en van Hilde Kieboom. "Christenzijn vandaag" De Sint-Egidiusgemeenschap, Rome en de wereld, Pelckmans, Kapellen (België), 1998; of op internet: www.santegidio.org en www.sint-egidius.org.

www.santegidio.nl



Werkgroep Katholieke Jongeren

Plaats waar jongeren samenkomen in geloof en onderlinge vriendschap en andere jongeren helpen hun weg naar Christus te vinden vanuit het katholieke geloof.



Al zo'n 30 jaar organiseert de Werkgroep Katholieke Jongeren (WKJ) activiteiten voor en door jongeren. De WKJ brengt in het licht van Christus jongeren bij elkaar om, voorzien van een flinke dosis gezelligheid, ons geloof te ontdekken. De WKJ wil een plek bieden waar je jezelf kunt zijn, waar je elkaar stimuleert in geloof, hoop en liefde en waar je samen probeert te bouwen aan een betere wereld. Ontspanning, verdieping, kennismaking en kerkbezoek gaan hand in hand tijdens WKJ – activiteiten. Jongeren komen samen in landelijke, regionale en plaatselijke activiteiten. *Want geloven doe je niet alleen.*

Activiteiten

De WKJ is uitgever van *Omega*, een jong, inspirerend en katholiek magazine voor jongeren van 16 tot 25 jaar, uniek in Nederland. Verder komen op tientallen

plaatsen jonge mensen bij elkaar in *jongerengroepen* (RKJ's).

Deze jongerengroepen worden ook door de WKJ ondersteund, 2 keer jaarlijks vindt bijvoorbeeld de *Impulsdag* plaats voor jongerenwerkers. De WKJ is actief betrokken bij de organisatie van de *Katholieke Jongerendag* en de *Wereld Jongerendagen*. Daarnaast organiseert de WKJ ook eigen activiteiten, zoals de Winter 3 Daagse eind december en de Mariameimaand wandeling. Iedere zomer is het *Tienerzomerkamp* een terugkerend evenement.

www.wkj.nl



Contactadressen

Arkgemeenschap

Secretariaat Arkgemeenschap Gouda,
Warmoezierskade 11, 2805 PR Gouda
Tel. 0182 582581
E-mail: ark.gouda@larchegouda.org

Comunione e Liberazione

Joep van Keeken, Minister Beverstraat 40, 6042 BN Roermond
Tel. en fax 0475-318677
E-mail: jkeeken@xs4all.nl

Cursillo

Secretariaat Cursillo-Nederland
Dhr D. de Haan, Metsustraat 46, 3262 RG Oud-Beijerland,
Tel. 0186-614754
E-mail: info@cursillo.nl

Dhr en mevr. Van Geest, Kastanjelaan 4, 4641 EX Ossendrecht
Tel. 0164-673976
E-mail: info@cursillo.nl

Focolarebeweging

Red Deschuyffeleer,
Barchman Wuytiersl. 50, 3818 LJ Amersfoort
Tel. 033-465.96.22
E-mail: Red.cz@focolare.nl

Ton Jongstra, Utrechtseweg 171, 3818 ED Amersfoort
Tel. 033-461.46.15
E-mail: Ton.Jongstra@focolare.nl

Foyer de Charité

Foyer de Charité Marthe Robin, Onder de Bomen 2, 6017 AL Thorn
Tel. 0475-562770
E-mail: mail@foyer-thorn.nl

Geloof en licht

Hetty Gommans, Zwartbroekpoort 49, 6041 LS Roermond
Tel. 0475-316008
E-mail: hetty.gommans@hetnet.nl



Chemin Neuf

Gemeenschap Chemin Neuf, St Paulusabdij,
Hoogstraat 80, 4901 PK Oosterhout
Tel. +31 / 162 45 1991
E-mail: cheminneuf@hetnet.nl

Gemeenschap Emmanuel

Secretariaat: Marijnenlaan 44, 5251 SC Vlijmen
Tel. 073-5118957
E-mail: info@emmanuelnederland.nl
Coördinatoren Nederland
Michael en Katja Stoelinga
E-mail: coordinator@emmanuelnederland.nl
Samen bidden? Bel 0900-4455333 (20 - 23 uur).

Gemeenschap Paus Johannes XXIII

Gemeenschap Paus Johannes XXIII,
Oude Rijksweg 10, 5298 MC Liempde.
Tel. 0411-607309.
E-mail: gpjxxiii@yahoo.com

Gemeenschappen van de Heilige Familie

Pastoor J.E.M. van der Mee
E-mail: vandermee@interkerk.nl
Tel. 0182-382455

Teus en Monique Stouthart
Tel. 0182 – 357374
E-mail: mstouthart@kerkmail.nl

Katholieke Charismatische Vernieuwing

Dienstencentrum, Prins Karelstraat 100, 5701 VM Helmond
Tel. 0492 - 55.46.44
E-mail: info@kcv-net.nl

Legioen van Maria

Comitium Heerlen
Mw. A. Hollanders, Dr. Ir. Bungestraat 26, 6419 BX Heerlen
E-mail: aaho@dds.nl

Curia Roermond
Mw. T. Verdonk, Van Wevelickhovenstraat 18, 5931 KT Tegelen



Senatus Amsterdam
Mw. T. Gapas, Shackletonstr 59, 1056 RL Amsterdam
Tel. 020-4890585
E-mail: t.gapastuazon@chello.nl

Marriage Encounter

Ben en Lian Leliefeld,
Cort van der Lindenlaan 1, 2104 VS Heemstede
Tel. 023-5295282
E-mail: b.liefeld@planet.nl

Neo-catechumenale Weg

Pastoor Joost van der Mee
Tel. 0182-382455
E-mail: vandermee@interkerk.nl

Familie Massimo en Patrizia Paloni
E-mail: fpaloni@hotmail.com

Sint-Egidiusgemeenschap

Nederland: Stichting Sint-Egidiusgemeenschap,
Prins Hendrikkade 73,
1012 AD Amsterdam.
België tel. 0032-3-229-04-10
E-mail: info@santegidio.be
www.santegidio.be

Werkgroep Katholieke Jongeren

Postbus 19005, 3501 DA Utrecht
Tel. 06-13101625
E-mail: info@wkj.nl

Uitgever:

Deze brochure is een uitgave van de gezamenlijke nieuwe bewegingen en gemeenschappen die erin gepresenteerd worden.

Besteladres: secretariaat nieuwe bewegingen, e-mail: overlegbewegingen@stucom.nl

Druk: 4e herziene druk 2008 (1e druk: 1999, 2e druk: 2002, 3e druk: 2004)



