

CHRISTUS + MANSIONEM + BENEDICAT

---

20 C + M + B 19

---

CHRISTUS + ZEGENE + DIT + HUIS

*Vraag niet waarom de tijden vroeger beter waren dan nu;  
zoiets getuigt niet van wijsheid.*

*Prediker 7, 10*

Hoe kunnen we meewerken met de heilige Geest  
Daarvoor is, zoals Jezus vraagt, waakzaamheid nodig.  
De gemakzucht, de luiheid en de routine blokkeren alle ontwikkeling.

Waakzaamheid is een voorwaarde voor opmerkzaamheid.  
Elk ogenblik spreekt God tot ons.

Alleen als we waakzaam leven in het nu, in het huidige moment,  
hebben we een kans God te ontmoeten.

Hij leeft in het eeuwige nu en zo worden alle tijden goed.

(Uit: *Nieuwe wijn, de vrucht van de Geest*, Wilfried Stinissen, p. 200)