

# Advent



## Op weg naar ...

God komt naar ons toe! Hoe is het mogelijk!  
Zoveel zijn wij Hem waard.

Wanneer komt Hij ? Steeds weer opnieuw in de  
harten van mensen die naar Hem verlangen en  
die Hem ruimte willen geven in hun leven.

Johannes de Doper wijst op de Heer.  
Het gaat om Jezus!

Jezus brengt ons naar de Vader; bij de Vader zijn we thuis.

Maria draagt de Heer, in haar schoot en in haar hart.  
En wij? Wees ook een Christusdrager!



**Kom, Heer Jezus**

# Kerstmis



## God komt in Jezus in ons midden

Engelen kondigen Hem aan:  
Heden is u een Redder geboren!

Hij reikt iedereen de vergeving van God aan  
met zijn open armen, zoals op het kruis.

Hij is het begin van een nieuwe schepping.  
Hij maakt steeds alles nieuw.  
Hij geeft ons daarvoor zijn Geest.

Willen wij dit alles van Hem horen  
en van Hem ontvangen?



**Wij hebben Jezus nodig**

## Bij de kerststal verblijven



### Wie en wat zien wij?

De eenvoud van de stal.

Maria met haar overgave.

Jozef met zijn vragen.

De herders met hun verbazing en vreugde want zij hebben de Heer gevonden.

Zij hoorden het goede nieuws van de engelen en kwamen in beweging.



Wat doen wij nu wij het goede nieuws horen? Hoe kijken wij naar Jezus? Gaan we naar Hem toe? Met vreugde, vol verbazing, in overgave en/of met vragen?

**Jezus, wees onze vreugde**

## Wij aanbidden U en wij loven U



### Driekoningen

God komt voor iedereen, de armen en de rijken, de wijzen en de eenvoudigen.  
Hij vraagt ons te geloven in Hem.

De drie koningen knielen neer, aanbidden Hem en geven geschenken.

En wij? Knielen wij? Wat geven wij?

Wij hebben onze twijfels en moeilijkheden.

Daar mogen wij ook mee komen.

Hij nodigt ons uit zijn leerlingen te worden  
te leven in zijn Geest  
te leven als kind van God.

Gaan wij bij Hem in de leer om het  
Licht van Christus in ons leven toe te laten?



**Blijf bij ons Heer**