



Het volgende informatieblad verschijnt op 1 december 2025. Kopij vóór 21 november naar het secretariaat. Houd u voor het actuele nieuws de website in de gaten: www.sintjandd.nl
RK geloofsgemeenschap St. Barnabas Grote Haven 8 2851 BM Haastrecht
Het Pastoraal Team is te bereiken via tel.: 0182-513056 van 9.00 - 12.00 uur.
Coördinator van het Altaarteam: e-mailadres: altaarteam.haastrecht@sintjandd.nl
Pastor van dienst: Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, belt u dan naar 0182-586036
Secretariaat is te bereiken dinsdag- en donderdagochtend 9.00 - 12.00 uur.
Tel. 0643135811 **Email:** haastrecht@sintjandd.nl **Website:** www.sintjandd.nl
Bankrekeningen Actie Kerkbalans: NL44 RABO 0118 5024 17. Overige giften: NL71 RABO 0361 4102 04

Vieringen

Zaterdag 1 nov. 19.00

Zondag 2 nov. 11.00 u

Zondag 2 nov. 19.00 u

Vrijdag 7 nov. 9.00 u

Vrijdag 7 nov. 15.00 u

Zaterdag 8 nov. 19.00 u

Donderdag 13 nov. 10.30 u

Vrijdag 14 nov. 9.00 u

Vrijdag 14 nov. 15.00 u

Zondag 16 nov. 11.00 u

Vrijdag 21 nov. 9.00 u

Vrijdag 21 nov. 15.00 u

Zaterdag 22 nov. 19.00 u

Vrijdag 28 nov. 9.00 u

Vrijdag 28 nov. 15.00 u

Zondag 30 nov. 11.00 u

Allerheiligen; Gezamenlijke H. Mis in Boskoop en Reeuwijk

Eucharistieviering met pastor Kuipers;

Gedachtenis van alle overleden gelovigen

Corry Vreeswijk-Hoogenboom; Toon Sluijs en Corrie Sluijs- van Leeuwen; Bep Faaij-van der Nol en Antoinet Kok- Faaij; Jan Schalkwijk en overleden familie Van Doorn; Cor en Tiny de Vroom- Faaij; Tonny de Goeij- van Dijk; Joop Kramer; familie Steenberg- Streng, Wim Boere
Gebedsviering met gebedsleider;

Allerzielen; overledenen in onze parochie van het afgelopen jaar

Eucharistieviering met pastor Kuipers; **H. Willibrord**

Rozenkrans bidden met vrijwilliger

Eucharistieviering met pater Peelen;

Kerkwijding van de Basiliek van Sint Jan van Lateranen

Gebedsviering met communie met gebedsleider in Hof van Stein

Eucharistieviering met pastor Kuipers; **Sacrament Boete en Verzoening**

Rozenkrans bidden met vrijwilliger

Euch.viering met pater Hoogland; **33^e zondag dhj. Deurcollecte PCI**

Floor Hoogenboom; Tonny de Goeij- van Dijk; Joop Kramer

Eucharistieviering met pastor Kuipers; **Opdracht v.d. H. Maag Maria**

Rozenkrans bidden met vrijwilliger

Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen

Christus, Koning van het Heelal

Ben van Doorn; Co Faaij Merkestijn

Eucharistieviering met pastoor Langerhuizen

Rozenkrans bidden met vrijwilliger

Eucharistieviering met pater Hoogland; **1^e zondag van de Advent**

Joop Kramer; Tonny de Goeij-van Dijk

Geboren:

12 september

Zo lief, zo klein kan een wonder zijn.

Aaron Joshua Anthonius

Zoon van Kevin Dijs en Daniëlle Dijs - Duijndam

Ze wonen in Moordrecht



Allerzielen

Op zondag 2 november om 19.00 uur is er in onze kerk een Woord- en Gebedsdienst voor onze geliefde overledenen. U bent allen van harte uitgenodigd om uw overleden dierbaren te gedenken in woord en gebed. Maar ook door een kaars voor hen aan te steken, hun naam te noemen en hen in gebed bij Onze Heer aan te bevelen.



Een stukje geschiedenis i.v.m. Allerzielen:

- In het Oude Testament (Makkabeën 12,43-45) werden offers gebracht voor gevallen soldaten opdat hun zonden vergeven zouden worden
- H. Monica, moeder van de H. Augustinus vroeg hem op haar sterfbed: "Gedenk mij bij het altaar van de Heer."
- In de catacomben vinden wij inscripties waarin christenen bidden voor hun overleden broeders en zusters.

Maar ook nu kan er in het hele jaar het H. Misoffer worden opgedragen voor uw dierbaren.

U kunt hiervoor een verzoek aanmelden bij het secretariaat : haastrecht@sintjandd.nl

Praisedienst in de Gereformeerde Kerk

Op zondagavond 16 november, om 19.00 u, is er een praisedienst in de Gereformeerde Kerk (Hoogstraat 136, Haastrecht). Dit keer verzorgt het gospelkoor Menorah uit Gouda de avond. Natuurlijk gaan we ook samen mooie liederen zingen.

Namens het HAPIS: Van harte welkom! Toegang is gratis. (er is een collecte voor de onkosten)

Oproep voor nieuwe kazuifels

Beste parochianen onze kazuifels in Haastrecht gaan al vele generaties mee.

Ze zijn zelfs ouder dan Ton, onze trouwe oudste koster.

Eerst het Goede Nieuws? Een aantal kazuifels zijn behoorlijk versleten.

Dit betekent dat ze blijkbaar gelukkig nog steeds veel gebruikt worden.

Dan het Slechte Nieuws? Een aantal kazuifels zijn behoorlijk versleten.

Deze zijn aan vervanging toe voor ze uit elkaar vallen, maar daar zit wel een kostenplaatje aan. U voelt het vast al aan:

We hebben uw gulle gaven nodig om deze kazuifels te vervangen. Achterin de kerk staat een bus voor uw donatie, maar overmaken kan natuurlijk ook: NL71 RABO 0361 4102 04, t.n.v. Parochie St. Barnabas o.v.v. Kazuifels. Voordeeltje is dat u een donatie kunt aftrekken bij uw inkomstenbelasting. Hopelijk kunnen de nieuwe kazuifels weer vele generaties na u mee in de H. Missen in onze Barnabaskerk. Bij voorbaat *Hartelijk Dank* voor uw gaven.

Caritas Actie 2025

In november 2025 zullen onze caritas werkgroepen voor het tweede jaar deelnemen aan de bisdom brede Caritas Actie. Dit initiatief is genomen om een betere zichtbaarheid te krijgen die ervoor kan zorgen dat mensen met een hulpvraag de weg naar Caritas kunnen vinden. En ook omdat Caritas, hetgeen naastenliefde betekent, een zichtbaar deel is van dienen, één van de onderdelen van de drievoudige zending van de kerk: vieren, leren en dienen.

Vorig jaar hebben we ons gericht op thuis- en daklozen door warme kleding in te zamelen en geld bijeen te brengen voor allereerste levensbehoeften van mensen zonder een dak boven hun hoofd.



Dit jaar willen wij ons inzetten voor kinderen van gezinnen met weinig middelen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Voor een aantal van hen zullen we zorgen dat zij een geschikte plek krijgen waar zij huiswerk kunnen maken. Bijvoorbeeld door hun slaapkamer op te knappen en daar een werktafel te plaatsen. *Wij hopen en vertrouwen dat u ons daarin royaal wilt ondersteunen.*
Er is op 16 november een deurcollecte voor de PCI