



NIEUWE TITELS VAN MARIA

In de litanie van Maria vragen we Maria met vele namen voor ons te bidden. Er zijn enkele nieuwe namen, nieuwe titels, bijgekomen.

Paus Franciscus heeft bepaald dat in de litanie van de heilig maagd Maria, genaamd de "De litanie van Loreto", de aanroepingen

"Moeder van barmhartigheid"

"Moeder van hoop" en

"Troost van de migranten"

moeten worden toegevoegd.

De eerste aanroeping wordt na "Moeder van de Kerk" geplaatst, de tweede na "Moeder van de goddelijke genade" en de derde na "Toevlucht van de zondaars".



ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN

Op zondag 1 en maandag 2 november vieren we **Allerheiligen en Allerzielen**. Zaterdagavond 31 oktober en zondagmorgen vieren we in alle vieringen van de zondag het feest van Allerheiligen.

De gedachtenis van Allerzielen, om onze dierbaren te herdenken, vieren we in Haastrecht op zaterdagavond 1 november om 19.00 uur met een versperviering met enkele zangers van ons Caeciliakoor. In Schoonhoven is de gedachtenis van Allerzielen op maandag 2 november om 19.30 uur.

HET LITURGISCH JAAR

Wij vieren ons geloof in God, week in, week uit. Hij is onze Schepper en Vader; Hij heeft ons Christus gegeven om ons over de Vader te vertellen en om alles weer goed te maken, wat wij verkeerd hebben gedaan. Deze Christus geeft ons zijn Geest om aan die nieuwe schepping mee te werken, ook al blijven we zelf onmachtige en kleine mensen. Het centrum is de Eucharistie, waar dit alles samenkomt en die we week in, week uit, vieren. De Eucharistie vieren wij in het kader van een kerkelijk jaar. We vieren zo de vele Christusfeesten; we willen deze in ons tot leven laten komen, steeds weer en steeds meer. Zo kan het aan ons geopenbaarde geloof, met de hoop en de liefde groeien.

We zijn nu aan het eind van het kerkelijk jaar, met de laatste feesten van met name Allerheiligen en dan Christus Koning als laatste zondag van het jaar. Dan begint er weer een nieuw kerkelijk jaar met eerst de advent. We worden weer opgeroepen om waakzaam te zijn en tot bekering te komen, want de Heer komt. Zo leven we naar Kerstmis toe en het feest van Kerstmis ontplooit zich in de feesten daarna. Zo gaan we steeds door.

Het kerkelijk jaar geeft een dynamiek aan ons gelovig leven, met ook een herkenbaar ritme. Het is mooi om met het kerkelijk jaar te leven en zo ook de feesten door de week vieren, met de gemeenschap van de heiligen, die ieder jaar terugkomen. Het kennen van de heiligen is goed voor ons. Stel u op de hoogte en vier mee.

Er zijn de liturgische kleuren wit (feest), rood (bloed en vuur), paars (bezinning) en groen (voor de vele gewone zondagen).

Ook de houdingen die we aannemen zijn belangrijk. Het zitten zijn we te zeer gewoon; sommigen willen daarom weer vaak knielen. Maar ook het staan is een echte gebedshouding; we staan ervoor. Mee gaan met die houdingen verhoogt de betrokkenheid. Het is geen zittend, passief gebeuren; we vieren ons geloof!

HET WOORD VAN GOD

We vieren ons geloof altijd met het Woord van God.

Het is niet zo dat de katholieken geen kennis zouden hebben van de heilige Schrift. Wie de liturgie goed meeviert, krijgt genoeg Woord van God te horen. We zijn in zekere zin geen mensen van de Schrift maar van het Woord van God. Hij wil steeds tot ons spreken in ons leven.

Er is een open en ontvankelijke houding nodig om echt te luisteren en te verstaan wat God te zeggen heeft. Je moet leren luisteren en het op jezelf betrekken. Het is immers steeds de vraag: Wat heeft God mij te zeggen en wat wil God mij geven. Soms lijkt het onmogelijk, maar God geeft je wat Hij je vraagt. Je groeit erin om te leren luisteren, door steeds te leven met het Woord van God. De liturgie van de kerk is er vol mee. Elke zondag horen we het Woord van God, met 3 lezingen; wie bereidt zich daarop voor? Het zou heel goed zijn als we ook door de week meelevens met de eucharistie door bijvoorbeeld thuis het evangelie van de dag te lezen. Is elke dag een contact met de Heer niet belangrijk!? En als je getrouwd bent, ga het dan samen doen! Het verrijkt je leven en je huwelijk.

In de loop van een aantal jaren komen grote delen van de Schrift aan bod en groeien we er in om te leven met het Woord van God.

We krijgen steeds de uitnodiging om luisterende en lerende mensen te zijn. Neem kennis van de Schrift en neem je bijbel ter hand.



Het is dit jaar ook het 'jaar van het Woord van God', door onze bisschop uitgeroepen. Eén van de onderdelen in dit themajaar is de productie van een 'pop-up tentoonstelling' over de Bijbel. Deze reist door het bisdom en zal ook onze parochies aandoen.



Leerling zijn van de Heer ook digitaal

Misschien meer dan anders voelen wij ons leerling omdat wij het nodige moeten leren om digitaal ons geloof te voeden en te versterken.

Er zijn verschillende apps te downloaden met een dagelijks aanbod:

- Evangelizo, met de lezingen van de dag (met een korte overweging) en vele gebeden
- Getijdengebed: met de psalmen en lezingen voor elk moment van de dag, om te bidden in verbondenheid met de hele Kerk.
- Bidden onderweg: luisteren naar gebedsoverwegingen, waar je ook bent.

WEER NAAR DE KERK

Sinds 1 juli was het weer verantwoord om naar de kerk te gaan, om als gelovigen de hoop te voeden en de liefde gestalte te geven binnen de geloofsgemeenschap en onze samenleving. We vieren weer ons geloof, maar er zijn wel maatregelen getroffen om besmetting met corona te voorkomen. Die moeten we eerbiedigen. We gaan er van uit dat als u naar de kerk komt, u de 'gezondheidscheck' gedaan heeft. Als u last heeft van hoesten, verkoudheid, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies, of een huisgenoot heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten of contact gehad heeft met iemand met Corona terwijl hij/zij klachten had, dan moet u thuis blijven! We houden in de kerk anderhalve meter afstand; daarom zijn niet alle banken beschikbaar. Er mag alleen gezongen door een beperkt aantal koorleden. Samenzang mag niet uit zorg voor de gezondheid van allen. De communie wordt uitgereikt met een pincet en van achter een scherm. Zo is het bepaald. Meningingen zijn soms verdeeld, maar laten we er samen voor zorgen dat we zo veilig mogelijk naar de kerk kunnen komen. Wie zich kwetsbaar voelt, kan meevieren via de Mis op de TV of via onze kerktelefoon. Verbondenheid blijft belangrijk. Laten we naar elkaar blijven omzien.



KERST VIERN

Nu al moeten we nadenken over hoe we Kerstmis gaan vieren. Vanwege Corona kunnen er nog steeds maar een beperkt aantal mensen in de kerk. We denken er aan om in Haastrecht een extra viering te doen op kerstavond om 16.30 uur met ons koor Inbetween. Deze kerstviering is dan een Woord- en gebedsviering, met name gericht op gezinnen met kinderen, waarbij ook de grootouders en anderen natuurlijk welkom zijn. Daarnaast is er op kerstavond om 20.00 uur de Eucharistieviering en op 1^e kerstdag de dagmis om 11.00 uur.

In Schoonhoven is er om 19.00 uur een viering voor met name gezinnen met kinderen, waar ook anderen hartelijk welkom zijn. Om 22.00 uur is er dan de kerstnachtmis en op 1^e kerstdag om 9.30 uur de dagmis.

Te zijner tijd kunt u zich aanmelden voor de viering waar u naar toe wilt gaan.



MISINTENTIES

Bij een uitvaart wordt er vaak gecollecteerd en de opbrengst is als een offergave voor het lezen van H. Missen. In elke Mis bidden wij voor al onze overledenen. Hoe belangrijk is het om hen aan te bevelen aan God. Dat is ook de bedoeling van Allerzielen en niet alleen om aan onze dierbaren te denken, hoe goed ook. We sluiten ons aan bij het offer van Christus, die voor ieder persoonlijk zijn leven heeft gegeven. Het is een goed gebruik om zo onze dierbaren te noemen in de Mis.

Ook voor andere intenties kunnen we de Mis vieren, meedoen met Christus voor deze of gene, voor een jarige of voor een zieke, of iemand met zorgen. Eucharistie vieren is God ook danken voor wat Hij gedaan en gegeven heeft in Christus. Zo kunnen we ons ook aansluiten met onze dankbaarheid bij gelegenheid van een verjaardag of een jubileum.

Je betaalt natuurlijk niet voor een Mis. Je geeft een offergave om mee te doen met Christus. Dat gaat veel verder dan deze € 10,- of € 15,-. De kerk stelt bedragen voor; het is niet de bedoeling om met een misintentie alle namen te noemen en dan denken ermee klaar te zijn.

Sluit je aan bij Christus!

WERELDMISSIEMAAND 2020

De campagne voor de Wereldmissiemaand heeft dit jaar als motto 'Gelukkig de vreedstichters'.

West Afrika krijgt daarin de volle aandacht. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en coronapandemie. In deze crisis kan de katholieke Kerk een belangrijke rol spelen, want zij is met haar netwerk in bijna elk dorp aanwezig. Bijna geen enkele andere organisatie kan door haar sterke netwerk van solidariteit zoveel mensen terzijde staan en moed geven. Ons wordt gevraagd daarbij te helpen met gebed en geld. In het weekeind van 24 en 25 oktober zal er in de kerk een deurcollecte zijn.



"Steun de zusters van Maria Stella Matutina!"

Bestel één of meerdere kerstpakketten!
met zelfgemaakte producten, zoals jam en een kaars en

Vanaf € 19,50

Info: 078 6558069 of zrs.m.stellamatutina@gmail.com



PAROCHIE CATECHESE AVONDEN: belangstelling? Laat het weten!

In de parochie kunnen we nog steeds het ene en ander organiseren. Er is het voorstel geweest voor een Cursillio-weekend. Dat ging niet door, omdat het coronavirus ons stoorde. Men wil wel een avond organiseren in onze parochie. Daar kan men zich voor aanmelden en wij zullen ook zelf mensen vragen.

Priester Simons, die af en toe invalt, wil graag een liturgie cursus geven. Is daar belangstelling voor? Ook kan hij avonden verzorgen rond de theologie van het lichaam. God heeft ons geschapen met een lichaam. Welke bedoeling heeft Hij daarin gelegd en wat betekent dat voor onze relaties met anderen en specifiek voor het huwelijk.

Ook de Nederlandse Patiënten Vereniging (zie ook blz. 11) kan een avond verzorgen. Wat wil u? Samen kerk zijn betekent ook je laten vormen in het leerling zijn van de Heer op allerlei terreinen van je leven.

DE NOOD IS HOOG

Er zijn genoeg problemen in ons leven, in de wereld en ook in de kerk. Ons geloof wordt op de proef gesteld. Voor de toekomst van de kerk hebben we allereerst gelovigen nodig, die hun geloof goed beleven. Ook priesters hebben we nodig, die leiding kunnen geven, anders worden de gelovigen verdwaalde schapen, zonder herder. De priesternood wordt ook groot en voelbaar. 15 jaar geleden zijn de 200 parochies in ons bisdom samengevoegd tot 24 (hele) grote samenwerkingsverbanden, met een priester aan het hoofd en een pastoraal team met een diaken en een pastoraal werker en mogelijk een 2^e priester. Op dit moment zijn 2 van deze grote samenwerkingsverbanden zonder pastoor, zoals Dordrecht en omstreken (RK Drechtsteden) en de parochie HH. Nicolaas Pieck en gezellen (Hoogvliet, Spijkenisse, Brielle en Hellevoetsluis en de omliggende plaatsen). De parochie Nicolaas in Zoetermeer komt per 1 januari zonder priester! De leeftijd van een aantal priesters loopt tegen de 70 en ze gaan met emeritaat. Ook wij ontkomen niet aan meer samenwerking. Dat wil zeggen dat de parochie ter plaatse zelf vitaal moet zijn en haar taken moet vervullen. Ook daar moeten wij meer aan werken, samen met elkaar.

Heeft u al gegeven voor de actie kerkbalans 2020?

Kunt u nog wat extra geven vo
or de actie kerkbalans 2020?



PAROCHIE ST. BARNABAS TE HAASTRECHT

Stand Actie Kerkbalans per eind september

€ 28.061,60

MARIA TER WEGHE

Helaas kunnen we het feest van Maria ter Weghe niet met veel mensen vieren. Omdat het dit jaar op zondag valt, zijn er wel 2 vieringen mogelijk. Zaterdagavond om 19.00 uur zingen enkele leden van Inbtween en zondag van het dames- en herenkoor. Men heeft zich voor de vieringen wel moeten aanmelden (!). Ook zijn er voor deze vieringen meerdere 'toezichthouders'. Zij wijzen u naar uw plaats, ook al weet u zelf de weg. Het is passen en meten; alle beschikbare plaatsen moeten we gebruiken, ook helemaal voorin. Wij hopen op ieders begrip.



PAUSELIJKE ONDERSCHIEDINGEN

Op zondag 4 oktober zijn na de Eucharistie in de parochie twee pauselijke onderscheidingen uitgereikt.

Hans Bakker is begonnen in 1975 met het mee opbouwen van de kerststal. Hij is dat blijven doen! Ook werd hij "de klusjesman" van de parochie, voor allerlei voorkomende 'kleine' werkzaamheden en reparaties. Hij is altijd bereid te helpen waar nodig. Zo heeft hij de hele entourage van het zijaltaar voor Maria ter Weghe gemaakt en ook twee preeklezenaars. Een andere grote en bijna wekelijks terugkomende taak is het verzorgen van het kopieerwerk van de parochie: het parochieblad, liturgieboekjes, brieven etc.. Al deze werkzaamheden verzorgt hij met grote precisie, al bijna 45 jaar.

Adrie de Ruijter is op 21 jarige leeftijd door het kerkbestuur van pastoor Wierts (in 1975) gevraagd om huishoudelijk werk in de pastorie te doen en te helpen bij het schoonmaken van de kerk. Wat betreft het huishoudelijke werk is zij in dienst getreden voor 8 uur per week, maar zij werkte vele extra uren onbetaald, en ze was er altijd. Zij hielp bij de organisatie van het schoonmaken van de kerk en werkte daarin mee. Ook het zilver en koperwerk heeft zij onder handen genomen. In de loop van de jaren werd ze

gastvrouw op het feest van Maria ter Weghe en verzorgde ze de bijeenkomst voor de vrijwilligers op het jaarlijkse Barnbasfeest. Daarnaast zorgt zij voor een 'gezellige aankleding' van de gemeenschapsruimte van de parochie, zodat daar op een fijne en goede manier gebruik van gemaakt kan worden. Sinds haar ontslag 7 jaar geleden, vanwege de verhuur van de pastorie, heeft zij de vele en nodige werkzaamheden voor de kerk voortgezet. Zij doet dit nog altijd met dezelfde toegewijde inzet.

Wij danken Hans Bakker en Adrie de Ruijter van harte voor alles wat ze gedaan hebben en nog doen voor onze parochie.

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE

Verhuizing

We moeten afscheid nemen van Bets van Drimmelen. In november verhuist zij naar Bodegraven. Bets van Drimmelen heeft veel voor onze parochie en de andere kerken gedaan op haar bescheiden wijze met een grote dienstbaarheid en welwillendheid. Ze stond mede aan het begin van de vrijwillige hulpdienst in Haastrecht, ontstaan vanuit ons Hapis, waar ze actief in betrokken was. Ze heeft vele jaren meegedraaid met het bezoeken van onze ouderen en was ook lange tijd lector. Ze was een drijvende kracht achter de maandelijkse vieringen en de bijeenkomsten in de Liezeborgh. Ze is heel dienstbaar geweest aan kerk en samenleving. We hopen dat ze zich weer thuis voelt in Bodegraven waar ze vandaan komt. Lieve Bets: heel veel dank en het ga je goed. Ook jouw man Steef blijft in onze herinneringen.

Overleden

† 24 september is overleden in de leeftijd van 81 jaar, Johanna Maria, Ann, Mulder-Peters. Op 30 september is er in het klooster afscheid van haar genomen.

DE PAROCHIE

Vanuit Rome is er een document gekomen over de vraag wat de taak van de parochie is in de wereld van nu. Ook de parochie verkeert in een crisis. Paus Franciscus leert ons dat een parochie de aanwezigheid van de kerk is in een bepaald gebied om Gods Woord te horen, om te groeien in het christelijke leven, waar verkondiging is, gesprek, liefdevolle ondersteuning met vieringen en aanbidding, gebed en aanbidding. Als een parochie erg groot is kan het een gemeenschap van gemeenschappen zijn; deze gemeenschap wordt bijeen gebracht door de heilige Geest en brengt nieuwe kinderen van God bij de doopvont. Met de pastoor viert de gemeenschap de gedachtenis van Jezus' lijden, dood en verrijzenis; zo kan ze getuigenis geven. De parochie moet ervoor waken geen fossiel te worden; dat wordt ze als het geloof niet samen beleefd wordt!



CRISIS, OOK EEN KANS

Paus Franciscus geeft aan dat de pandemie ons allen kwetsbaar maakt.
Daarom: gezamenlijke kwetsbaarheid vraagt om
internationale samenwerking en het besef dat een pandemie
een medische infrastructuur nodig heeft die voor iedereen toegankelijk is.



PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS

Stand Actie Kerkbalans per eind september

€ 40.100,37

PAUSELIJKE ONDERSCHIEDING

Op zondag 4 oktober is er in onze parochie een pauselijke onderscheiding uitgereikt aan **Ria Geurts**. Al in de tijd van pastoor de Korte, 40 jaar geleden, is zij benaderd voor huishoudelijke hulp en voor het schoonmaken van de kerk. Dat deed ze als vrijwilligerswerk naast Joke Reiding, die in dienst was van de pastoor. Na het vertrek van pastoor De Korte en zijn huishoudster, heeft Ria Geurts dit werk overgenomen. Dat was eerst bij pastoor Stam en daarna bij pastoor Van der Mee. In de loop van de jaren is zij steeds meer gaan doen ter ondersteuning. Zij heeft de hele organisatie van het kerkwerken tot op de dag van vandaag. Zij werkt mee en pakt allerlei voorkomende werkzaamheden op zoals het klaarmaken van de rouwkamer van de parochie, klaarzetten van afvalcontainers, het vervoeren van ouderen, etc. etc.. Zij is altijd bereid een helpende hand te bieden. Ze is jaren lang lid van het koor Young Spirit geweest en ook was zij wijkcontactpersoon. Ze verzorgt tot op de dag van vandaag avondwakes in de parochie van Cabauw. Daarnaast neemt zij de organisatie van concerten in de kerk op zich en is dan gastvrouw die voor iedereen klaarstaat. Ook heeft zij zich lang als vrijwilligster ingezet voor het Rode Kruis ter plaatse. Ria werkt met veel liefde en inzet en ze is op alle tijden beschikbaar. Ria heel veel dank!

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE

Gedoopt

☸ 7 oktober is Layla Maas gedoopt, dochter van Lidia Maass en Huub Stakenburg. Zij wonen in de Reigerstraat 26 te Groot Ammers.

Zieken

We bidden voor al onze zieken, met name denken we aan Paola Oosterlaken, Annie Overbeek en Guus Visser.

VERGEEF ONS ONZE SCHULD ZOALS OOK WIJ ELKAAR VERGEVEN ?

In de parabel met de twee schuldenaars ziet men twee verschillende houdingen: die van God, die alles vergeeft, en die van de mens, die zijn medemens niet vergeeft. In de houding van God is de rechtvaardigheid doordrongen van barmhartigheid, terwijl de houding van de mens zich beperkt tot rechtvaardigheid. Jezus roept ons op, ons open te stellen voor de kracht van de vergeving, want zoals men weet, wordt alles in het leven niet opgelost door rechtvaardigheid. Men heeft die barmhartige liefde nodig, die ook aan de basis ligt van het antwoord van de Heer op de vraag van Petrus, die aan de parabel voorafgaat met de vraag hoe vaak we elkaar moeten vergeven.

Hoeveel lijden, hoeveel verscheurdheid, hoeveel oorlogen hadden kunnen vermeden worden, indien vergeving en barmhartigheid onze levensstijl was! Zelfs in gezinnen, ook daar: hoeveel gebroken gezinnen die niet kunnen vergeven, hoeveel broers en zussen die verbitterd zijn op elkaar.

Het is noodzakelijk in alle menselijke relaties barmhartige liefde te bewerken: tussen echtgenoten, tussen ouders en kinderen, in onze gemeenschappen, in de Kerk en ook in de samenleving en de politiek.

Paus Franciscus



BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN LEVEN

Na 15 jaar is de wet Afbreking zwangerschap eindelijk geëvalueerd. Dat geeft inzicht in de abortuspraktijk in Nederland. Men vindt dat het wel prima gaat.

Toch vinden er in Nederland elk jaar 30.000 abortussen plaats. Eén op de 7 zwangerschappen eindigt in een abortus! Velen die dit horen, wisten dit niet.

Men staat ook verbaasd van de redenen waarom mensen voor abortus kiezen. Bij de invoering werden vooral schrijnende gevallen voorgehouden, om er mee in te stemmen. Echter er komen vele herhaal-abortussen voor. Ook als men niet vóór abortus is, wordt het meer als acceptabel gezien. Anders wordt men gemakkelijk in een extreme hoek geplaatst. Abortus is volgens de wet alleen toegestaan in een noodsituatie (wat is

nood?) en tot maximaal 24 weken zwangerschap. Nog steeds leven er plannen om dit op te rekken.

Welke (gekleurde?) informatie komt er tot ons? Het gaat om hulp aan een vrouw met een ongewenste zwangerschap en tevens spreekt men over bescherming van het ongeboren leven. Dat ongeboren leven komt er bekaaid van af. Ook spreekt men vaak van een medisch noodzakelijke abortus. Een kind met een (soms ook kleine) handicap lijkt steeds minder welkom. Welk signaal geven we af aan de tallozen die leven met een (geringe) handicap? Er is over dit belangrijke onderwerp veel te zeggen. Velen willen er niets van horen; ook willen er velen niet over spreken en als ze ervan horen walgen ze ervan.

Er is in ons land de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV). Met de instelling om voor het leven te zijn, geeft zij goede adviezen. Men kan voor € 17,50 per jaar lid worden (0318 – 547888 of ga naar: npvzorg.nl/wordlid). U kunt dan informatie en adviezen vragen over allerlei medische vragen. Het betreft ook inentingen of vragen rond euthanasie of de laatste zorg. Goede informatie is belangrijk. Het is belangrijk om ook een ander geluid te horen dan alleen wat er in onze maatschappij gangbaar moet zijn.

Misschien is het wat om lid te worden en zo ook steun te geven aan een goed geluid!



Het leven is een gave van de Schepper zelf.

Dat leven is kostbaar; van het allerprilste begin tot aan het einde.

De NPV komt op voor het mensenleven. Word lid!

0318 – 547888 of ga naar: npvzorg.nl/wordlid

VERGEVING EN VERZOENING

De laatste tijd wordt er vanuit de lezingen veel gesproken over vergeving en verzoening. Dat is nooit vanzelfsprekend.

Misschien zijn we ons er te weinig van bewust dat het een gave van God is waar we om moeten vragen.

Er kunnen behoorlijke hindernissen zijn.

Verzoening moet in de kerk gebeuren, anders dient ons geloof tot niets en het stoort ons in alles. Misschien is dit gebed een verhelderend gebed.



Ik zou willen vergeven

Heer, Gij weet wat hij mij heeft aangedaan.

Ik wil de brief met vergeving niet schrijven
waar ik maar steeds aan denk.

Ik heb hem al in mijn hoofd,

het zou goed zijn, als we allebei konden herleven.

Maar als ik eraan terugdenk wat hij me heeft aangedaan,
komt er weer een golf van wrok naar boven.

Ik zie alles weer, ik kan niet doen alsof en zeggen:

“Het is voorbij, we beginnen weer opnieuw.”

Wat een overwinning voor hem!

Is dat niet de mensen dwingen om onrechtvaardig te zijn?

Maar zo blijf ik wel met zijn ideeën zitten.

Waarom zou ik bidden, als ik nooit vergeef?

Heus, ik wil wel vergeven.

Als ik het zou doen, zou ik er drie gelukkig maken.

U, hem en mij.

Ik zou U terug vinden in het gebed.

Op dit ogenblik is mijn gebed ziek.

Hoe moet ik uw Onze Vader bidden?

Haal me uit dit geknoei, breng me terug

naar het heldere en gelukkige leven,

naar de vergeving.



Algemene informatie

Pastoor J.E.M. van der Mee ☎ 0182-382455
💻 vandermee@kerkmail.nl

St. Barnabasparochie

Pastorie Grote Haven 8
2851 BM Haastrecht
💻 info@barnabasparochie.nl
www.barnabasparochie.nl

Rekeningnummers:

| | | | |
|-------------------|------------------------|--------|-------------|
| Actie Kerkbalans | NL44 RABO 0118 5024 17 | t.n.v. | R.K. Kerk |
| Misintenties e.d. | NL71 RABO 0361 4102 04 | | H. Barnabas |
| Restauratiefonds | NL10 RABO 0191 9790 74 | | Haastrecht |

Kerkbestuur

Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact opnemen met: Dhr. A. Houdijk
Bredeweg 23
2851 VB Haastrecht
tel: 06 53486033

H. Bartholomeusparochie

Pastorie Wal 61
2871 BC Schoonhoven
☎ 0182-382455
💻 info@bartholomeusparochie.nl

Rekeningnummers:

| | | | |
|-------------------|------------------------|--------|------------------|
| Actie Kerkbalans | NL79 INGB 0001 4600 00 | t.n.v. | R.K. Kerkbestuur |
| Misintenties e.d. | NL10 INGB 0000 1138 15 | | H. Bartholomeus |
| Glas-in-lood | NL97 RABO 0305 4888 48 | | Schoonhoven |

Kerkbestuur:

Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact opnemen met: Dhr. G. Mores
Hoofdstraat 97D
2861 AM Bergambacht
tel: 06 44063177

Gebed tot Maria

Maria, wij weten dat u
ons bijstaat in elke nood
en ook dat uw Zoon u niets weigert.
Uw voorspraak bij Hem is zo groot.

Ontelbare keren heeft u geholpen .
bij ziekte, bij pijn en verdriet.
Wij bidden nooit tevergeefs.
U vergeet onze zorgen niet.

De kleine onzichtbare vijand
laat nog steeds veel mensen lijden.
Vraag daarom uw lieve Zoon Jezus,
ons spoedig ervan te bevrijden.

Wees Gegroet Maria
bidden wij dagelijks tot u.
Wij blijven op u vertrouwen.
Help ons Maria,
en vooral nu.

(Jose Simons Castelein)



Op zondag 18 oktober vieren wij het **feest van Maria ter Weghe**.

Vanwege de beperkte ruimte heeft u zich de afgelopen weken kunnen aanmelden voor deze viering en krijgt u een plaatsbewijs.

Heeft u zich niet aangemeld en geen plaatsbewijs, dan kunt u de viering alleen volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/399>