

SAMEN TER WEGHE

St. Barnabas
Grote Haven 8
te Haastrecht

www.barnabasparochie.nl

**20 februari
tot en met
26 maart 2021**

H. Bartholomeus
Wal 61
te Schoonhoven

www.bartholomeusparochie.nl

Pastoor J.E.M. van der Mee

0182-382455

23/24 maart verschijnt de Paasspecial

Bekeer je en geloof in de Blijde Boodschap



Vier goed de 40dagentijd

SAMEN TER WEGHE

De vorige Samen ter Weghe verscheen bij de start van de advent en vervolgens kwam de kerstspecial voor alle parochianen. Nu begint al weer de 40dagentijd. Een jaar geleden zaten we in de eerste serieuze lockdown, vanwege de uitbraak van het coronavirus met alle onzekerheden van dien; nu zijn we een jaar verder en we zitten er nog steeds midden in.

Zelf heb ik even een terugslag. Zaterdagmiddag 23 januari, na een begrafenis en een ziekenzalving daarna, met ook nog 2 Eucharistievieringen voor de zaterdagavond, ging het niet meer met mij. Ik moest een stap terug zetten (en eigenlijk nog meer stappen terug). Gelukkig hebben we in de weekenden enkele vervangers kunnen vinden. Het is belangrijk dat in de beide parochies de Eucharistievieringen door kunnen gaan. En er zijn genoeg andere zaken die ook geregeld moeten worden. We gaan zien hoe het verder gaat.

Bij alles wat we meemaken, mag er het licht van het geloof zijn. Alles kan en mag een betekenis krijgen, want God is er en leidt ons leven. We zijn helaas niet meer zoveel gewend; het lijden en de dood kunnen we maar moeilijk een plaats geven. Daarom is het mooi dat de 40dagentijd begint. Het roept ons op tot bekering en geloof in de Blijde Boodschap. En in het licht van Pasen kunnen we altijd door gaan en verder gaan, met al onze zwakheden en ook met al onze tekortkomingen, want we hebben een God die ons en de hele wereld wil redden.

BELEEF DE 40DAGENTIJD

Het thema van de 40dagentijd is altijd deze oproep tot bekering. We horen dat op Aswoensdag. Christus verkondigt de Blijde Boodschap en nodigt ons uit om daarin te geloven. Dat geeft ons een ander, nieuw leven. Dat is ook de bekering; dat er diep in ons iets verandert; dat wij andere mensen worden die leven als kinderen van God, vanuit deze Blijde Boodschap, dat God ons bemint zoals we zijn, met al onze fouten en ons steeds wil vergeven. Dat maakt ons ook blij. God oordeelt in die zin niet (terwijl er alle reden toe is) maar Hij redt ons. Het kost Hem heel veel; dat zien we aan zijn lijden en kruisdood. God gaat voor ons tot het uiterste; wij zijn Hem alles waard. Dat is ook onze roeping in de kerk, elkaar dragen en verdragen en vergeven, zoals Christus met ons doet. Daar hebben we de geest van Christus voor nodig. Hij wil ons deze geven. Als we er voor openstaan, dan kan God steeds meer zijn werk doen, tot opbouw van de kerk en de hele wereld. Ik wens iedereen een goede 40dagentijd.



HOE ZAL HET GAAN MET PASEN

Het is nu nog de vraag hoe we de Goede Week met Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen kunnen en mogen vieren. Het ziet er naar uit dat er voor Pasen nog geen veranderingen komen betreffende alle maatregelen. Het zal dus weer passen en meten zijn, met zeker ook aanmeldingen voor de vieringen in de Goede week(!). Men kan al laten weten welke van deze vieringen men mee wil vieren. Aanmelding betekent niet automatisch dat men kan komen. Er komt voor de Goede week een paasspecial uit, waarin we meer duidelijkheid hopen te kunnen geven. Laten we eerst de 40dagentijd goed beleven; immers geen Pasen zonder 40dagentijd.

VIERINGEN EN MISINTENTIES

In deze Samen ter Weghe zijn de vieringen met de misintenties niet opgenomen. Deze zullen voortaan achter in de kerk worden neergelegd voor wie het overzicht toch wil hebben. De tijden van de parochievieringen zijn immers bekend: op zaterdag om 17.30 uur in Schoonhoven en om 19.00 uur in Haastrecht (*de viering met de gemeenschap van de neokatechumenale weg verschilt per weekend*). Op zondag om 9.30 uur in Schoonhoven en om 11.00 uur in Haastrecht. Daarnaast is er op woensdag om 9.30 uur in Schoonhoven een H. Mis en op vrijdag om 9.00 uur in Haastrecht. Vieringen op andere doordeweekse dagen zijn wisselend, afhankelijk van de mogelijkheden. Zij die van mogelijke H. Missen op de hoogte willen worden gebracht, kunnen daarvoor contact opnemen met het secretariaat. Dan krijgt u per week te horen wanneer er vieringen zijn.

KERK BALANS

In januari is er een eerste start gemaakt met de Actie kerkbalans. Zij die elk jaar meedoen hebben een brief ontvangen met de vraag om ook in 2021 weer mee te doen en in deze onzekere tijden de kerk ook extra te steunen. Het is goed om de kerk elke maand of anders elk kwartaal te steunen met een bijdrage. De kerk hoort toch ook bij onze dagelijks leven.

Heeft u (nog) geen brief ontvangen: uw bijdrage kunt u overmaken:

Voor Haastrecht is het IBAN-nummer: NL44 RABO 0118 5024 17,

t.n.v. RK Kerk H. Barnabas te Haastrecht;

voor Schoonhoven is dit NL79 INGB 0001 4600 00,

t.n.v. RK Kerkbestuur, afd. Gezinsbijdrage te Schoonhoven.

VASTENACTIE

Al vele jaren steunen wij met de vastenactie de zusters van het arme Kind Jezus bij hun werk in de missie in verschillende landen, zoals Kazachstan, Letland, Colombia en Peru.



Deze zusters zetten zich heel concreet in. Onze bijdrage komt meteen op de goede plaats. Uw steun is van harte welkom voor de hulp die de zusters bieden aan degenen die lijden, de armen en de hulpbehoevenden.

U kunt een bedrag doneren in de bus/kist achter in de kerk of overmaken naar NL44 RABO 0118 5024 17, t.n.v. RK Kerk H. Barnabas te Haastrecht; of NL79 INGB 0001 4600 00, t.n.v. kerkbestuur Schoonhoven o.v.v. vastenactie.

DE FINANCIËN VAN DE KERK

De zorg voor de financiën van de kerk zijn in goede handen van onze penningmeester Wil van der Paauw. Gelukkig heeft ze een goede medewerkster in Annie Heemskerk en de afgelopen jaren is ze ook geholpen door de voormalige penningmeester Jos Blaas. Er komt altijd veel bij kijken. Rekeningen moeten worden gemaakt; betalingen moeten worden gedaan en alles moet worden ingeboekt. Het opstellen van de jaarrekening en dan weer de begroting en alles wat er mee samenhangt vraagt veel precisie. Aan het einde van het afgelopen jaar is de jaarrekening van 2019 voor beide parochies vast gesteld. Zij die meedoen aan de actie kerkbalans hebben daar bericht van gekregen. De begroting voor dit jaar is inmiddels ook vastgesteld en de komende maanden wordt er weer gewerkt aan de jaarrekening van 2020; steeds een hele klus! Daarom een woord van waardering en dank aan onze penningmeester en aan diegenen die haar helpen.

MAAK VAN UW HUIS EEN HUISKERK *met twee aanbiedingen*

Voor de tijd van de advent en kerst had de stichting Adveniat een mooi boekje uitgegeven om ook thuis het geloof te beleven. We hebben dat breed onder parochianen verspreid. Het is goed om ook thuis ons te laten inspireren door ons geloof, er iets meer over te lezen en te bidden.

Nu is er, na dit succes, weer een boekje uitgegeven voor de 40dagen-en paastijd. We hebben dit weer onder een aantal parochianen verspreid. Het is altijd moeilijk om te weten wie er belangstelling voor heeft. Wilt u dit boekje ook ontvangen, laat het ons weten. We brengen het graag bij u thuis.

Daarnaast hebben de zusters van Dordrecht weer een kalender voor de 40dagentijd uitgegeven, met voor elke dag een levensschets van een jonge heilige. Ze vragen er € 4,00 voor. We hebben 50 exemplaren gekregen om te verspreiden. Mocht u belangstelling hebben, dan horen we dat graag. U kunt dan zelf de bijdrage overmaken naar de zusters.

In deze tijd waar niet iedereen zo gemakkelijk naar de kerk kan of durft te gaan, is het goed om ook van je huis een huiskerk te maken. Een kruisbeeld, met een Mariabeeld en een kaars (huispaaskaars?) kan ons helpen. Ook kan het helpen om een speciale plaats in huis te hebben, waar je "God met ons" gemakkelijker kan beleven.

Het bisdom Rotterdam heeft kleine zakbijbeltjes uitgegeven. Ook die zijn voor onze parochie beschikbaar. Het is goed om meer vertrouwd te raken met woorden uit de heilige Schrift. God wil ons steeds aanspreken. Maak van je huis ook een huiskerk en ontvang de Heer in ons midden.

HUISPAASKAARS

Nu we meer thuis het geloof in een huiskerk vorm moeten geven, kan de huispaaskaars (gezinspaaskaars) daar een mooie plek in krijgen. U kunt ze weer bestellen op de lijsten achter in de kerk. Mocht u niet naar de vieringen komen: op momenten dat de kerk (doordeweeks) open is, kunt u daarvoor ook even naar binnen gaan en uw keuze maken. Wacht niet te lang de kaarsen worden begin maart al besteld worden.

DE AGENDA



Bidden van de kruisweg

Elke vrijdag in de 40dagentijd

14.30 uur in Schoonhoven.

(vanwege de kruisweg zal de aanbidding van 13.30 uur tot 14.15 uur zijn).

Op Goede Vrijdag, 2 april, bidden we de Kruisweg in Schoonhoven 13.30 uur en in Haastrecht 15.00 uur.



De viering van St Jozef en van Maria Boodschap

Vrijdag 19 maart om 9.00 uur in Haastrecht.

Donderdag 25 maart om 9.30 uur in Schoonhoven.



Het maken van **de palmpaasstokken** zal thuis

Bij de gezinnen plaatsvinden.

Gezinnen kunnen zich aanmelden voor materiaal.



PAROCHIE ST. BARNABAS

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE

Opname in de RK kerk

Op zondag 17 januari is Marco Dekker door het belijden van het katholieke geloof en het ontvangen van het sacrament van het Vormsel en de Communie, opgenomen in de gemeenschap van de Katholieke kerk.

Overleden

† Op 29 januari is overleden in de leeftijd van 80 jaar Geertruida Antonia Maria, Truus, Duits-Kraan. Op 4 februari is zij begraven op onze begraafplaats.

† Op 31 januari is overleden in de leeftijd van 92 jaar Margaretha Johanna Maria, Greet, van Niekerk-Kalmeijer. Op 4 februari is er een afscheidsviering geweest in de kerk waarna zij is gecremeerd. Zij zal worden bijgezet in het graf van haar overleden man.

† Op 2 februari is overleden in de leeftijd van 91 jaar, Wilhelmina Adriana, Mien, Borst-van Schaaik. Op 6 februari is er afscheid van haar genomen en is zij begraven op onze begraafplaats.

HET VERENIGINGSGEBOUW

Onze parochie heeft altijd een mooi verenigingsgebouw gehad. Het beheer van het gebouw was ondergebracht in een stichting. Deze stichting had de zorg voor zowel het gebouw als ook voor de huisvesting van verenigingsleven. De parochie had het gebouw in het verleden om niet aan het stichtingsbestuur overgedragen. Dit bestuur had wel de zorg voor het onderhoud van het pand. In de loop van de jaren is het katholieke verenigingsleven minder geworden, maar het verenigingsleven bleef. In de laatste 10 jaren is de stichting een (geringe) huur gaan betalen, oplopend per jaar. De zorg voor het onderhoud bleef immers bij het stichtingsbestuur liggen. Met name Han van Diemen met zijn directe medewerkster Annie de Jong hebben zeer vele jaren een grote inzet gegeven, met daarnaast natuurlijk de andere bestuursleden. Han van Diemen was de "motor". Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor wat hij gedaan heeft. Onder zijn beheer is het pand uitgebreid met een zaal en zijn de toiletten opgeknapt. Vorig jaar heeft Han van Diemen kenbaar gemaakt ermee te willen stoppen.

Hij heeft een goede opvolging kunnen vinden in Jenny van Holten en Diana van der Zaan. Het kerkbestuur is met hen in gesprek gegaan en heeft met hen een nieuwe huurovereenkomst gesloten. Vanwege het coronavirus kunnen zij nog niet meteen aan de slag. Het pand dat goed beheerd is (!), had wel wat achterstallig groot onderhoud. Bij de overdracht is daar naar gekeken. Verbeteringen zijn er altijd nodig. Het kerkbestuur moet daar nu in voorzien. Het pand zal geschilderd worden en ook zijn er enkele werkzaamheden nodig aan de dakbedekking e.d.. De nieuwe beheerders plagen ook het nodige onderhoud dat het pand ten goede komt. De extra uitgaven voor de parochie zijn meegenomen in de begroting van 2021 en leggen enige druk op onze jaarrekening. Van belang is dat de nieuwe beheerders goed aan de slag kunnen gaan en vele jaren de beheerders kunnen zijn. Het pand krijgt een andere naam, heel toepasselijk: De Thuishaven.

We willen met name Han van Diemen heel hartelijk danken en we wensen hem alle goeds toe. Ook het bestuur danken we voor hun zorg. En we wensen de nieuwe beheerders een goed begin en hopen dat ze snel echt van start kunnen gaan.

U vindt de vieringen en de misintenties tot en met Pasen. Mocht u een misintentie missen, laat het ons weten a.u.b. De misintenties voor de maanden tot en met september kunt u tot 4 april doorgeven.

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht

Elke vrijdag om 19.30 uur wordt in de kerk de rozenkrans gebeden.

Op zondag is er nog steeds alleen zang door enkele zangers van onze koren

Door de week is de Eucharistieviering op vrijdag om 9.00 uur.

De viering in het Hof van Stein vindt voorlopig nog geen doorgang

Zodra het weer kan worden de bewoners geïnformeerd.

20 en 21 februari: 1^e zondag van de veertigdagentijd

Za 19.00 uur: *Nog geen misintentie*

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor*

Piet van Zuilen; overleden familie Houdijk-Steenkamer;

overleden ouders Wolff-Lipman; Ina Duits; Marie en Jan

Streng; Jo en Mien Borst van Schaaik; Rinus Klever.

Vr 9.00 uur: Reinier Hoeboer.

27 en 28 februari: 2e zondag van de veertigdagentijd

Za 19.00 uur: Floor Hoogenboom.

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met leden van Inbetween.*

Uit dankbaarheid; Gerard van Dijk; Jaap en Wil Haagen-Boom.

Vr 9.00 uur: Ter ere van het H.Hart en uit eerherstel; voor een jarige

6 en 7 maart: 3^e zondag van de veertigdagentijd

Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met leden van de koren.*

Bep Faaij-van der Nol; Piet van Zuilen; Ina Duits;
Jaap en Wil Haagen; Jo en Mien Borst van Schaaik.

Vr 9.00 uur: Overleden opa; Reinier Hoeboer.

13 en 14 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd; zondag "Laetare"

Za 19.00 uur: *Nog geen misintentie*

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.*

Floor Hoogenboom; Cor van Zuijlen; overleden familie
Hoogenboom-Houdijk; Cor en Tiny de Vroom – Faaij.

Vr 9.00 uur: *Nog geen intentie.*

20 en 21 maart: 5^e zondag van de Veertigdagentijd

Za 19.00 uur: *Nog geen misintentie .*

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met leden van Inbetween.*

Overleden ouders Wolff-Lipman; Gerard van Dijk; Ina Duits; Jo en
Mien Borst van Schaaik; Rinus Klever.

Vr 9.00 uur: Reinier Hoeboer.

27 en 28 maart: PALMZONDAG, Palmwijding met het lijdensverhaal

Za 19.00 uur: Floor Hoogenboom

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.*

Piet van Zuilen; Jaap en Wil Haagen.

1, 2, 3 en 4 april

PAASTRIDUUM, met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake

De plaats van de vieringen wordt nog bekend gemaakt

Do 19.30 uur: Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde.

Vr 15.00 uur: *Kruisweg van onze Heer Jezus Christus.*

19.30 uur: *Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer.*

Za 21.00 uur: *Heilige Paasnacht, Paaswake met Inbetween*

Om roepingen tot het priesterschap en religieuze leven;
overleden familie Hoogenboom-Houdijk; overleden familie
Houdijk-Steenkamer.

4 april: HOOGFEEST VAN PASEN

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.*

Niek en Annie Mulder-van Rossum; Floor Hoogenboom;
Bep Faaij-van der Nol; overleden ouders Mimpfen-Visser;
Marjan Faaij.

Ma 11.00 uur: *Eucharistieviering met enkele koorleden.*

Jo en Mien Borst van Schaaik.

VIERING VAN ASWOENSDAG

Op Aswoensdag zijn er drie vieringen. In Haastrecht is er een gezongen Mis om 9.00 en in Schoonhoven zijn er om 9.30 uur en om 19.00 uur (!) twee vieringen. Het askruisje wordt niet op het voorhoofd aangebracht (!) maar opgelegd (gestrooid) op het hoofd (*voor wie dat wil*).



PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE

Overleden:

† Op 5 februari is in de leeftijd van 88 jaar overleden Adriana Maria, Jeane, de Bondt - Duivesteijn. In Zoetermeer is er in een crematorium afscheid van haar genomen.

AFSCHIED VAN GERRIT POSTMA

Het beheer van onze begraafplaats is jaren lang in goede handen geweest van dhr. G. Postma. In 1995 is hij lid geworden van het kerkbestuur met als bijzondere taak de zorg voor onze begraafplaats. Hij heeft de administratie geheel geautomatiseerd met een zelf ontworpen computerprogramma, dat perfect werkte. Later heeft hij dit ook gedaan voor de begraafplaats in Haastrecht. De zorg daarvoor is nu in handen van onze secretariele medewerkster Monique Stouthart. Wij zijn dhr. Postma zeer dankbaar voor deze lange tijd van inzet en zorg. Er komt steeds heel wat bij kijken. Vorig jaar heeft hij kenbaar gemaakt met ingang van 1 januari 2021 echt te stoppen en heeft hij het overgedragen aan het kerkbestuur. Het kerkbestuur zal nu bekijken wie deze werkzaamheden kan gaan doen.

U vindt de vieringen en de misintenties tot Pasen. Mocht u een misintentie missen, laat het ons weten a.u.De misintenties voor de komende tijd tot september kunt u tot 15 maart doorgeven.

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven

Elke maandag om 19.00 uur wordt in de kerk de rozenkrans gebeden.

Op zondag is er zang door enkele zangers van ons koor.

Door de week is de Eucharistieviering op woensdag om 9.30 uur.

20 en 21 februari: 1^e zondag van de veertigdagentijd

Za 17.30 uur: Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria;
overleden ouders Koen en Rie Murck-Regnery.

Zo 9.30 uur: *H. Mis met enkele leden van ons koor.*

Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus;
Wijnie Murck-Toor; Krijn van Arkel; Ria Bulle-Veld.

27 en 28 februari: 2^e zondag van de veertigdagentijd

Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Gé Looman.

Zo 9.30 uur: *H. Mis met enkele leden van ons koor.*

Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Henri Alexander Bartels; Gerard van Gent (jaargetijde); overleden familie Drost-Spaan; Annie Overbeek; Marie José Wijdicks; Jan Stouthart; Tacèl Latour; Annie Okhuijzen; Antonio Spandri.

Wo 9.30 uur: Ter ere van Sint Jozef.

6 en 7 maart: 3^e zondag van de veertigdagentijd

Za 17.30 uur: Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Jan Stekelenburg en overleden ouders Stekelenburg en Dekkers: Jozef Jans.

Zo 9.30 uur: *H. Mis met enkele leden van ons koor.*

Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Julian, Zeld en Errol de Jongh; Jos Bulle; Ria Bulle-Veld; overleden ouders De Jong-van Eijk; Wijnie Murck-Toor; Tonny Roels; Luis Torres; Herman Mensch; Ton Avontuur.

Wo 9.30 uur: Pater Penning de Vries.

13 en 14 maart: 4^e zondag van de veertigdagentijd

Za 17.30 uur: Markan Geertuida Maria Hartmann-Selamat; Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria.

Zo 9.30 uur: *H. Mis met enkele leden van ons koor.*

Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Gé Looman; Annie Overbeek; Zuster Ludovica Luijben.

Wo 9.30 uur: Overleden familie Sprinkhuizen.

20 en 21 maart: 5^e zondag van de veertigdagentijd

Za 17.30 uur: Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria.

Zo 9.30 uur: *H. Mis met enkele leden van ons koor.*

Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Wijnie Murck-Toor; Ria Bulle-Veld; Catharina van Disseldorp; overleden ouders De Kruijf-Van Rooijen, Sjaan en Arie.

Wo 9.30 uur: *Nog geen misintentie.*

27 en 28 maart: Palm- en Passie zondag; palmwijding en het lijdensverhaal

Za 17.30 uur: Markan Geertuida Maria Hartmann-Selamat;
overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Gé Looman.

Zo 9.00 uur: *H. Mis met enkele leden van ons koor.*
Voor de parochie; Sophie Paalvast; Johanna Bartels-
Florentinus; overleden familie Drost-Spaan;
Annie Overbeek; Jan Stouthart; Tachèl Latour.

Wo 9.30 uur: *Nog geen misintentie.*

**1, 2, 3 en 4 april Paastriduüm (de plaats wordt later bekend gemaakt)
met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake**

Do 19.30 uur: *Viering van de instelling van de Eucharistie, van het sacrament
van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde.*

Vr 9.00 uur: *Morgengebed.*

13.30 uur: *Kruisweg van onze Heer Jezus Christus.*

19.30 uur: *Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer.*

Za 9.00 uur: *Stille zaterdag met morgengebed.*

21.00 uur: *Heilige Paasnacht, in Haastrecht.*

4 april: Hoogfeest van Pasen

Zo 9.30 uur: *H. Mis met enkele leden van ons koor*