

SAMEN TER WEGHE

St. Barnabasparochie
Grote Haven 8 Haastrecht
www.barnabasparochie.nl

27 november 2021
tot en met
22 januari 2022

H. Bartholomeusparochie
Wal 61, Schoonhoven
www.bartholomeusparochie.nl

tel. 0182-382455

pastoor Th. van Klaveren



**Advent is
een tijd van wachten,
verwachten,
van verlangen, van hoop.**

**Wachten op het Licht van Christus in de duisternis,
verlangen naar dat Licht dat Christus
brengt in mijn duisternis.
Christus die hoop, vrede en verzoening brengt.**



DE ZON DIE NIMMER MEER ZAL ONDERGAAN

*O Zalige Drievuldigheid
die één in hart en wezen zijt
de grote zon verzinkt in nacht
o licht houdt in ons hart de wacht*

*U loven we in de dageraad
U smeken wij des avonds laat
geef dat ons lied uw lof verspreid
van eeuwigheid tot eeuwigheid*

Een eeuwen oude hymne die we in het gebed van de kerk -het getijdengebed, vroeger 'brevier' geheten- in de vespers van de zondag zingen. En dat is bar logisch: het wordt avond, de zon gaat onder. Zeker in tijden dat je niet zo- maar even met een knopje licht in huis of op straat maakte een moment dat de dag markeert. Het wordt donker, het leven begint een beetje stil te vallen.

Ik moest erg aan deze hymne denken voor deze Advent, de aanloop naar kerstmis. Immers, in onze streken geldt dit niet alleen voor de dag, maar ook voor het jaargetij. De dagen worden korter, het wordt meer en meer donker om ons heen. Germanen hadden er een wel heel duidelijke beleving bij: de dagen worden korter en korter, maar dat tij zal toch hopelijk wel keren? Of de zon verzinkt in nacht en zal nimmer meer opgaan....

Het geldt misschien ook wel voor wat we in onze kerk meemaken. Er verandert nogal wat en dat voelt niet allemaal als vooruitgang. Het geldt misschien veel meer nog voor momenten in je persoonlijk leven. We kennen allemaal gelukkig onze zonnige dagen of jaren, maar niemand van ons blijft gespaard voor de schaduwzij. Er zijn ook donkere bladzijden. En misschien vraag je je dan ook af: zal het licht ooit nog schijnen?

Een oude hymne uit de Lauden -het ochtendgebed van de kerk- zet ons op het goede spoor:

*Hoe schitterend en stralend gaat
de zon op in de dageraad
alles krijgt kleur en glans en licht
in het stralen van zijn aangezicht*

*Maar wij, wij wonden het gelaat
tot een volmaakter dageraad
tot U, o Christus, zon en licht
van God het stralend aangezicht*

In alle duisternis -die van de natuur, die van de wereld, die van je leven- is er één houvast: Christus. Hij is het stralende aangezicht van God. Als je leeft in dat licht kan geen duisternis je overmannen. Niet in onze kerk, niet in je persoonlijk leven. Hij is de zon die nimmer meer zal ondergaan.

We gaan advent vieren, op weg naar kerstmis. Een tijd waarin we ons verlangen onderzoeken en richten op Hem. Want onze Schepper laat geen mensenkind in de duisternis maar wil ieder van ons in Zijn licht laten leven. Christus laat ons dat licht zien en wil jouw leven verlichten. Je hoeft het alleen maar toe te laten: O Licht houdt in ons hart de wacht.....

pastoor van Klaveren

Van de vicevoorzitter

Van mijn kant een korte update over waarmee we ons als parochiebestuur zoal bezighouden.

We komen maandelijks fysiek bij elkaar

(onderhouden bijna dagelijks onderling en met onze pastoor contact) en proberen dan alles wat in beide parochies speelt de revue te laten passeren. Daar

zitten veel vastgoedonderwerpen bij, zoals de

inspecties van de kerkgebouwen, een meerjaren onderhoudsplan, de verbouwing van de pastorie in Schoonhoven, waar pater Hoogland komt te wonen en de toekomst van de pastorie in Haastrecht. Het in stand houden van onze gebouwen is natuurlijk van groot belang. We zijn dan ook blij dat we voor Schoonhoven Gerhard Wortelboer bereid hebben gevonden de coördinatie rond het vastgoed voor zijn rekening te nemen. Voor Haastrecht zijn wij nog op zoek naar iemand.

Verder hebben we aandacht voor de financiële situatie, waarover door de teruglopende collectebijdragen en de beperkte deelname aan de Actie Kerkbalans best zorgen bestaan. Om de inkomsten te vergroten willen we de mogelijkheid van digitaal doneren invoeren. Zie daarvoor de aparte berichtgeving – en probeer het vooral eens uit. Bijkomend voordeel kan zijn dat u digitale giften ook als aftrekpost bij uw belastingaangifte kunt opbrengen. Meer geven hoeft u dan niet meer te kosten.... Ook willen we extra impulsen geven aan de Actie Kerkbalans, die in januari weer van start gaat. Binnenkort zullen de direct betrokkenen, zoals de bezorgers van dit blad, een uitnodiging ontvangen voor een avond waarop we willen uitleggen wat de bedoeling is. Houdt u maandagavond 10 (Haastrecht) en dinsdagavond 11 januari (Schoonhoven) a.u.b. vrij daarvoor?



Inmiddels heeft pastoor Van Klaveren diverse kennismakingsmomenten gehad, waarbij hij als kersverse herder zijn schapen wat beter leert kennen. Leden van het bestuur proberen daar ook bij aanwezig te zijn, zodat we eventuele vragen en wensen kunnen aanhoren, beantwoorden en – waar mogelijk – honoreren. Op korte termijn willen we daar een extra impuls gaan geven, door op **beide locaties na iedere zondagviering een koffiemoment** te organiseren. In Schoonhoven doen we dat aan en in ‘De Overkant’. In Haastrecht hebben we afspraken met de huurder van de pastorie kunnen maken om wekelijks de grote zaal te mogen gebruiken. We hopen velen van u daar te ontmoeten. En we hopen ook dat parochianen willen bijspringen om dit organisatorisch mogelijk te maken.

De “van buiten” benoemde bestuursleden, Astrid van der Valk, Peter Pennekamp en ondergetekende, zijn onder de indruk van de hartelijkheid en betrokkenheid van velen van u, maar ook van de verhalen die wij her en der over “vroeger” te horen krijgen. Ik vind het van belang om duidelijk te stellen dat wij vooral vooruit willen kijken en niet teveel achterom. We hebben te maken met twee parochies met potentie, waarbij wel meer vrijwilligers nodig zijn om de continuïteit van de beide gemeenschappen te borgen. Van velen heb ik begrip gehoord dat onder de nieuwe pastoor de intensiteit van de dienstverlening anders is, omdat er ook niet meer tijd en capaciteit is. Maar met elkaar kunnen we meer tot stand brengen, dat heb ik in de parochie waar ik oorspronkelijk vandaan kom, kunnen ervaren. Waaraan valt zoal te denken? Aan het meedenken over de pastoraal, de inhoud van de geloofsbeleving; aan bijbelgroepen, aan versterking van de groep die thuisbezoeken aflegt en de Heilige communie rondbrengt; aan mensen met kennis over infrastructuur en/of financiën; en aan mensen die op diaconaal gebied het verschil willen maken. Regelmatig wordt op onze parochies een beroep gedaan om iemand in acute financiële nood te helpen. Dat gebeurt binnen een aparte commissie, de Parochiële Charitas Instelling (PCI) – maar alle bestuursposities zijn daar momenteel vacant.....

Ik nodig u daarom als lezer van dit stukje uit om bij uzelf nog eens na te gaan of u niet iets of wellicht nog iets meer voor uw parochiegemeenschap zou kunnen en willen doen. Ook een inzet voor bijvoorbeeld een korte periode of project is ons zeer welkom. En mocht dat antwoord positief zijn, spreekt u dan mij, Monique Stouthart of een van de andere bestuursleden daar gerust op aan. Wij zullen u met open armen ontvangen!

Dus graag tot ziens op een van de ontmoetingsmomenten – namens het parochiebestuur, *Frank Marcus*



ADVENTS ACTIE

ADVENTSACTIE

Zoals elk jaar in de advent willen we de opbrengst van de adventsactie bestemmen voor de vele weeskinderen en vondelingen in China. Dat doen we door geld in te zamelen voor de Stichting Kinderen Leven Geven.

Onze steun bereikt zusters en (vaak arme) gezinnen die de vondelingen liefdevol opnemen en verzorgen. Uw bijdrage is zeer welkom. Achter in de kerk ligt de nodige informatie over de stichting die hier zorg voor heeft. Zie ook de site van de stichting Kinderen Leven Geven.

"STEUN DE ZUSTERS VAN MARIA STELLA MATUTINA!"



De zusters van Maria Stella Matutina bieden weer kerstpakketten aan. De folders met de kerstpakketten liggen achter in de kerk. Wees er snel bij want op=op. Het is een mooi cadeau voor kerst (evt. sinterklaas), waarmee u tevens de zusters helpt in hun levensonderhoud te voorzien. Zie de flyer, bel 078 6558069 of mail naar zrs.m.stellamatutina@gmail.com.

ADVENT BELEVEN OM CHRISTUS GEBOREN TE LATEN WORDEN IN JE

De tijd van advent is altijd een mooie en intensieve tijd. We bereiden ons voor op Kerstmis op de geboorte van Jezus Christus. Dat dat vooral in je hart mag plaatsvinden. Er mag een verlangen groeien naar Christus, want Hij wil komen om alles nieuw te maken. Hij komt om te verzoenen en zo vrede te brengen. Dat vraagt van ons dat we omkeren, stilstaan, bidden, bezinnen op wat we aangereikt krijgen in de lezingen van de vieringen. Het is een tijd waarin Johannes de Doper oproept om de paden recht te maken, klaar voor de komst van Christus.

In deze sterke tijd is er altijd een Viering van Verzoening, waarbij er de gelegenheid is om het sacrament van verzoening te ontvangen. We vieren de verzoening met God en met elkaar. Dat is steeds weer nodig. Deze advent is de viering van Verzoening op dinsdag 21 december om 19.30 uur in de kerk van Schoonhoven. Onze pastoor Van Klaveren, pastor Kuipers en enkele andere priesters zijn daarbij aanwezig. Als afsluiting van de viering is er een agapè achter in de kerk om de verzoening te vieren, want de kerk wordt zo opgebouwd en vernieuwd!



TIJDEN VAN DE KERSTVIERINGEN

Kerstavond valt dit jaar op vrijdag. We hebben een heel kerstweekeind!
De tijden van de vieringen wijken wat af van voorgaande jaren, daarom alvast een overzicht. We hebben in beide parochies elke dag een Eucharistieviering.

Vrijdagavond 24 december: 21.00 uur Kerstnacht in Haastrecht

23.00 uur Kerstnacht in Schoonhoven

Zaterdag 25 december: 9.00 uur 1^{ste} Kerstdag in Schoonhoven

11.00 uur 1^{ste} Kerstdag in Haastrecht

Zondag 26 december: 9.00 uur 2^{de} Kerstdag in Schoonhoven (H. Familie)

11.00 uur 2^{de} Kerstdag in Haastrecht (H. Familie)



KERSTWANDELING IN DE KERK NAAR DE STAL in Schoonhoven

Op 24 december is de kerk van 18.00 – 20.00 uur open voor een kleine kerstwandeling in de kerk.

Een heraut stuurt u op pad en langs een route met verschillende 'taferelen' uit het Bijbelse kerstverhaal (o.a. paleis van de drie koningen, herdersveld en herberg) Tenslotte wordt u door de engelen onthaald bij de kerststal, met Jozef, Maria en het kindje Jezus.

Voor gezinnen, maar ook voor iedereen is dit een goede gelegenheid om Kerst in te luiden met een bezoek aan de kerk en het kindje Jezus in de kerststal.

De kerk zal in 'kerst sfeer' zijn met kerstliederen en kaarsen.

U hoeft zich voor een bezoek niet aan te melden! Het kan hooguit zijn dat u even moet wachten als we ervoor moeten zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk in de kerk zijn. Kom met uw (klein)kinderen!

BEREIKBAARHEID - HERHALING

Het is belangrijk dat de parochie goed bereikbaar is. U kunt contact opnemen door te bellen, tel. 0182 382455 en bij geen gehoor kunt u inspreken. U wordt dan teruggebeld. U kunt ook mailen: info@barnabasparochie.nl of info@bartholomeusparochie.nl.



Heeft u een specifieke en dringende pastorale vraag? Dan kunt u, ook buiten kantooruren, de 'Pastor van Dienst' bellen: tel. 0182-586036.

Ook voor aanvraag voor een ziekenzalving kunt u de 'Pastor van Dienst' bellen. Er wordt dan een afspraak met een priester gemaakt.

Informeert u ook uw familieleden over deze nieuwe procedure?

INTERNETCRIMINELEN

Onlangs is opnieuw een aantal meldingen ontvangen dat internetcriminelen actief zijn die zowel per e-mail als via whatsapp-berichten versturen waarin ze de naam van een priester of een kerkelijke instantie gebruiken. De internetcriminelen versturen een bericht dat afkomstig lijkt te zijn van een parochiepriester of een kerkelijke instelling. Zij zijn uit op geld. Zo wordt bijvoorbeeld in het bericht gezegd dat cadeaukaarten worden gekocht voor een ziek meisje. Ga daar niet op in!

Wij vragen nooit via e-mail van de pastoor om geld en een mail met die boodschap is dus altijd nep. In geval van twijfel over e-mail kunt u contact opnemen met info@barnabasparochie.nl of info@bartholomeusparochie.nl.

BIJBELTENTOONSTELLING

De bijbeltentoonstelling van het bisdom Rotterdam zou van Schoonhoven naar de parochiekerk in Haastrecht worden verplaatst. Helaas bleek de beschikbare ruimte achter in de kerk daarvoor te klein. Wilt u toch de informatie tot u nemen dan kan dat via de site van het bisdom Rotterdam.



COLLECTE VIA DE GIVT-APP

Nederlanders betalen steeds minder vaak met contant geld. Betalen met de pin is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen en steeds meer mensen hebben vaak geen contant geld meer bij zich. Om ook als kerk mee te gaan in deze ontwikkeling kunnen we een mooie digitale oplossing aanbieden. Naast contant geven voor de collectes kunt u voortaan ook digitaal geven, via uw smartphone. Voor alle duidelijkheid: contant geven blijft gewoon mogelijk.

U kunt geven zodra u in de kerk bent, maar ook voorafgaand aan de viering en ook vanuit huis. Daarbij blijft uw gift anoniem. Givt respecteert uw privacy en werkt conform de AVG. Binnenkort zal er een flyer beschikbaar zijn met daarop de instructie voor het installeren van de app op uw smartphone. De aankomende tijd zullen we in bijeenkomsten en bij het koffiedrinken na de Mis verdere toelichting en uitleg geven, want er zijn nog meer digitale mogelijkheden in onze kerk!

Een voordeel van geven via Givt is de mogelijkheid uw bijdragen fiscaal aftrekbaar te maken. Hiervoor ontvangt u van Givt in februari een overzicht van uw bijdragen van het voorafgaande jaar dat u bij uw belastingaangifte kunt voegen.

Dus van harte aanbevolen!



ACTIE KERKBALANS

De Actie Kerkbalans **2021** loopt nog steeds. De parochie heeft het nodig om een levendige en vitale parochie te kunnen blijven. Als u uw bijdrage al heeft overgemaakt en nog wat extra overheeft voor de parochie in deze veranderende tijden, dan is dat van harte welkom! We

hopen dit jaar weer goed te kunnen afsluiten. De rekeningnummers van de Actie Kerkbalans zijn:

Voor Schoonhoven: **NL79 INGB 0001 4600 00** t.n.v. RK Kerkbestuur, afdeling Gezinsbijdrage Schoonhoven. Voor Haastrecht: **NL44 RABO 0118 5024 17** t.n.v. R.K. Kerk H. Barnabas Haastrecht.

Voor het jaar 2022 zijn we aan de slag met een nieuwe aanpak. Dit houdt o.a. een veilige en AVG-proof digitale benadering van vele gevers waarvan we beschikken over een emailadres. Zij zullen binnenkort een email krijgen met het verzoek of zij bereid zijn de brief en informatie over de actie kerkbalans per mail te ontvangen. De parochiesite wordt momenteel zo aangepast dat het mogelijk wordt digitaal op de actie kerkbalans te reageren.

Uiteraard blijft geven aan de Actie Kerkbalans mogelijk zoals u dat nu doet. Aankomend jaar zullen we van parochianen vragen een toezeggingsformulier in te vullen dat u kunt inleveren bij de pastorie of anders bij u thuis wordt opgehaald. Het is belangrijk te weten welke financiële middelen de parochie tegemoet kan zien. Het is een hele opgave om inkomsten en uitgaven in balans te houden. We hopen dat we weer op uw steun mogen rekenen!

AFSCHEID ROELOF VAN DIJK

Roefof van Dijk, de man van de dirigente Henriëtte van Dijk in Haastrecht, nam na het overlijden van organist Wim Griffioen spontaan de taak op zich om het koor te ondersteunen met zijn orgelspel. Roelof hield van muziek en orgelspel. Samen met onze dirigente Henriëtte vormden zij een perfect duo. Roelof heeft een groot aantal liederen gecomponeerd, ook voor onze parochies, zoals een lied voor Maria ter Weghe en voor andere gelegenheden. Dat is een mooi nalatenschap. Roefof was altijd zeer dienstbaar en beschikbaar. Ook in de parochie Schoonhoven was Roelof geen onbekende en heeft hij meerdere keren met Henriëtte gelegenhedskoortjes e.d. ondersteund met zijn orgelspel. Drie jaar geleden kondigde zijn ziekte zich aan. We hebben steeds voor hem en zijn gezin gebeden. Tot juli bleef hij spelen, tot het echt niet meer kon. Op 30 oktober is Roelof in de leeftijd van 55 jaar overleden. Op 7 november was er een avondwake in Haastrecht en op 8 november is hij gecremeerd. Wij zijn Roelof veel dank verschuldigd en wensen Henriëtte en de kinderen Gods nabijheid toe.



PAROCHIE H. BARNABAS

! Deze bijlage bewaren tot en met 25 februari 2022 !

*U vindt hier de vieringen en de misintenties
Mocht u een misintentie missen, laat het ons weten a.u.b.
De misintenties voor de 40dagen- en de paastijd
kunt u tot 22 januari door geven.*

KOFFIE DRINKEN

Voortaan is er elke zondag gelegenheid om na de mis koffie te drinken in de grote zaal in de pastorie



WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE

Jarigen in deze periode; 80 jaar en ouder:

Vanwege de AVG zullen we voortaan de adressen niet meer vermelden.

13 december wordt mw. A. van Zuijlen-Faaij 91 jaar; 19 december wordt mw. W. Vianen - van der Zwet 93 jaar; 22 december wordt dhr. G. Houdijk 82 jaar; 24 december wordt mw. J. Schalkwijk-van Doorn 82 jaar; 26 december wordt dhr. G. Verkleij 84 jaar; 5 januari wordt mw. J. Steenbergen-Zijleman 85 jaar; 9 januari wordt dhr. C. Duits 83 jaar; 11 januari wordt dhr. J. Rohde 84 jaar; 13 januari wordt mw. W. de Lange-Dekker 85 jaar; 13 januari wordt mw. T. Haagen – van Dijk 84 jaar; 16 januari wordt mw. T. Jansen-van Setten 89 jaar; 18 januari wordt mw. M. Straver – Vos 82 jaar; 20 januari wordt mw. C. de Jong- van Kersbergen 81 jaar; 21 januari wordt mw. G. Spruit-Houdijk 90 jaar; 22 januari wordt mw. A. Verkleij-Oostendorp 88 jaar; 28 januari wordt dhr. J. Straver 82 jaar; 29 januari wordt mw. J. Versteegh-Janssen 80 jaar; 31 januari wordt mw. W. Steenkamer-Merkestijn 84 jaar; ook op 31 januari wordt mw. A. van Zuilen-Rademaker 83 jaar; 5 februari wordt mw. A. Mulder-Klarenbeek 82 jaar; 12 februari wordt dhr. B. Kalmeijer 91 jaar; 15 februari wordt mw. M. Sluis 82 jaar; 16 februari wordt mw. W. Stolk-Straver 88 jaar; ook op 16 februari wordt dhr. L. Schouten 87 jaar; op 21 februari wordt dhr. T. Holierhoek 83 jaar; 22 februari wordt dhr. J. Moerings 80 jaar.
Allen van hart proficiat!

Zieken Wij bidden voor onze zieken en ouderen, met name voor Ria Hoogland en dochter Antoinet.

Verhuisd

Mw. M.A.J. (Ria) Hoogland-Rentinck is verhuisd naar het Centrum voor Ouderenzorg de Zevenster, Leliestraat 3 kamernummer 311, 2761 HD Zevenhuizen.

Mw. Co Faaij-Merkestijn is verhuisd naar het Olympiadehuis, Olympiadeplein 56, 2897 BH Gouda.

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht

Vrijdags om 19.30 uur wordt in de kerk de rozenkrans gebeden.

Zondags wordt er gezongen door één van onze koren

Door de week is de Eucharistieviering op vrijdag om 9.00 uur.

27 en 28 november: 1^e zondag van de Advent

Za 17.30 uur: Piet van Zuilen.

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.*

Ina Duits; Floor Hoogenboom; Cor van Eijk; Rinus Klever;
Marie Stolwijk-Lut; Marie en Jan Streng-Verkleij.

Vr 9.00 uur: Reinier Hoeboer.

4 en 5 december : 2^e zondag van de Advent

Za 17.30 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met Inbetween.*

Bep Faaij-van der Nol; Jo en Mien Borst-van Schaaik.

Vr 9.00 uur: Ter ere van het H.Hart en uit eerherstel; Reinier Hoeboer.

11 en 12 december: 3^e zondag van de Advent; Zondag "Gaudete"

Za 17.30 uur: *Nog geen intentie.*

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met het Caeciliakoor.*

Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Cor van Zuilen; Ries Dekker;
Floor Hoogenboom

Vr 9.00 uur: Reinier Hoeboer.

18 en 19 december: 4^e zondag van de Advent

Za 17.30 uur: *Nog geen intentie.*

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.*

Piet van Zuilen; Gerard van Dijk.

Vr 9.00 uur: Reinier Hoeboer.

24 en 25 december Kerstmis – Geboorte van de Heer

Vr **21.00 uur!** *Eucharistieviering met Inbetween.*

Voor een jarige; Maarten en Emmy van Zuijlen-Sluis; Frans Spruijt; Marie en Jan Streng-Verkleij; Jan Streng; overleden familie Spruit-Stoutenburg; Matthé Moons; overleden familie Steenkamer-van Eijk; overleden familie Hoogenboom-Houdijk; Marjan Faaij-Kaptein; Gerard Faaij en Riet Faaij-Streng; overleden familie Houdijk-Steenkamer; Barbera Jansen-Oostrom; Bep Faaij-van der Nol; Coenradus en Jacoba Mulder van Vliet; Johannes en Berta Roest-Kemp; Jan en Corrie Tollenaar- van Duijn; overleden ouders Spuijt-Stoutenburg.

Eerste Kerstdag

Zat 11.00 uur: *Eucharistieviering met het Caeciliakoor.*

Voor een jarige; overleden familie Sprinkhuizen; Mariska van Vliet; Riek en Anna Faaij; Niek en Annie Mulder-van Rossum; Niek en Annie Mulder-van Rossum; overleden ouders Mimpfen-Visser; Reinier Hoeboer; Henk van Straaten; Henk van Os; Cor van Zuijlen; Roelof van Dijk; Jan Schalkwijk en overleden familie; Letta Stolwijk en overleden ouders Stolwijk-Lut; Floor Hoogenboom; Matthé Moons.

26 december Tweede Kerstdag; Feest van de heilige Familie

Zat 11.00 uur: *Eucharistieviering met koorleden van het Caeciliakoor*

Voor een jarige; Niek, To, Leo, Henk Bart en Daan Stolwijk; Reinier Hoeboer.

Oudejaarsavond + Nieuwjaarsdag: Maria, Moeder Gods (Dag v.d. vrede)

Vr 19.00 uur: *Eucharistieviering met het Caeciliakoor.*

Mariette van Arendonk.

Zat 11.00 uur: *Eucharistieviering met Inbetween.*

Matthé Moons; Piet van Zuilen.

2 januari Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met het Caeciliakoor*

Jo en Mien Borst-van Schaaik; Bep Faaij-van der Nol.

Vr 9.00 uur: Ter ere van het H.Hart en uit eerherstel; Reinier Hoeboer.

8 en 9 januari

Za 17.30 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.*

Cor van Zuijlen; Cor en Tiny de Vroom-Faaij.

Vr 9.00 uur: Reinier Hoeboer.

15 en 16 januari

Za 17.30 uur: *Nog geen intentie.*

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met Inbetween.*

Jo en Mien Borst-van Schaaik.

Vr 9.00 uur: Reinier Hoeboer.

22 en 23 januari

Za 17.30 uur: *Nog geen intentie.*

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met het Caeciliakoor*

Niek en Annie Mulder-van Rossum.

Vr 9.00 uur: Reinier Hoeboer.

29 en 30 januari

Za 17.30 uur: *Nog geen intentie.*

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met leden van het Caeciliakoor.*

Piet van Zuilen.

Vr 9.00 uur: Ter ere van het H.Hart en uit eerherstel.

5 en 6 februari

Za 17.30 uur: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met Inbetween.*

Bep Faaij-van der Nol; Anna Marie Moons.

Vr 9.00 uur: *Nog geen intentie.*

12 en 13 februari

Za 17.30 uur: *Nog geen intentie.*

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met het Caeciliakoor.*

Cor en Tiny de Vroom-Faaij; Cor van Zuijlen;

Bertus en Marie Stolwijk-Lut.

Vr 9.00 uur: *Nog geen intentie.*

19 en 20 februari

Za 17.30 uur: *Nog geen intentie.*

Zo 11.00 uur: *Eucharistieviering met Inbetween.*

Jo en Mien Borst-van Schaaik

Vr 9.00 uur: *Nog geen intentie.*



PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS

KOFFIE DRINKEN

Voortaan zal er elke zondag gelegenheid zijn om na de mis koffie te drinken in De Overkant"



PRESENTATIE VAN KERSTSTALLEN.

In de winkels komt al snel de kerstsfeer. In de kerk is er eerst de advent. In die tijd wordt al wel de kerststal opgezet. Gert de Kruijf zal in de zijbeuken, van de kerk een aantal kerststallen plaatsen. Hij heeft al een hele verzameling bijzondere, mooie klein en groter. Wie nog een kerststal heeft om erbij te zetten kan dit laten weten. Wie wil er helpen opzetten?

WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE

Jarigen in deze periode; 80 jaar en ouder: (t/m 26 februari)

Vanwege de AVG zullen we voortaan de adressen niet meer vermelden.

7 december wordt dhr. J.Houdijk 81 jaar; 9 december wordt mevr. W. van Rhijn 81 jaar; ook 9 december wordt dhr. R.Hukom 80 jaar; 11 december wordt mevr. A. Kuysters-van der Schoot 84 jaar; ook 11 december wordt dhr. W. van Schaik 86 jaar; 15 december wordt mevr. A. Bruin 87 jaar; 22 december wordt mevr. M. Ram-Heerkens 85 jaar; ook 22 december wordt dhr. N. Houdijk 82 jaar; 25 december wordt mevr. C. van Schaik-Broers 84 jaar; 4 januari wordt dhr. A. Murk 86 jaar; 8 januari wordt mevr. J. Sluis-Murk 90 jaar; 9 januari wordt mevr. G. Steenbergens-Beernink 85 jaar; 12 januari wordt dhr. C. van der Meer 80 jaar; 15 januari wordt mevr. C. van den Hoek-van Zuilen 83 jaar; 20 januari wordt mevr. C. Guykens-Smeele 82 jaar; 21 januari wordt mevr. A. Sorel-Smitshoek 84 jaar; 26 januari wordt dhr. T. Okhuijzen 84 jaar; 1 februari wordt dhr. A. Hegge 83 jaar; 3 februari wordt mevr. G. Murck-van Elteren 85 jaar; 6 februari wordt mw. J. de Kruijf-Overbeek 91 jaar; 9 februari wordt mw. H. Hoeke-van Beurden 85 jaar; 9 februari wordt mw. A.de Jong-Hoksbergen 84 jaar; 11 februari wordt mw. M. Wewer-Meijer 84 jaar; 12 februari wordt dhr. C. Mandjes 86 jaar;

13 februari wordt dhr. A. Verveer 89 jaar; 18 februari wordt mevr. P. van der Hoeven-Dingemans 92 jaar; 22 februari wordt dhr. Motman 80 jaar; 23 februari wordt dhr. J. Bode 82 jaar; 25 februari wordt mw. E. Muilwijk-Broers 81 jaar; 26 februari wordt dhr. P.Porsul 83 jaar; ook 26 februari wordt mw. G.Fransen-de Gier 85 jaar. Allen van harte proficiat.

Zieken:

We bidden voor onze zieken, met name voor Paola Oosterlaken, Ria Bode en Annie van Breukelen.

Overleden

† 15 oktober is, in de leeftijd van 62 jaar, overleden Wilhelmus, Jacobus Gerardus, Wim, van der Pol. Na een afscheidsviering in de kerk op 21 oktober is hij begraven op onze begraafplaats.

† 15 oktober is, in de leeftijd van 89 jaar, overleden Hendricus Franciscus Maria, Henk, van Breukelen. Op 22 oktober is hij na een afscheidsviering gecremeerd.

† 3 november is overleden, in de leeftijd van 93 jaar, Adriana Anthonia Elizabeth, Sjaan, van Berkesteijn-Mourits. Op 10 november is er in de kerk afscheid van haar genomen en is zij gecremeerd.

Afscheid van Henk van Breukelen

Henk van Breukelen is in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw vele jaren lid geweest van het kerkbestuur. Hij was penningmeester (Martien van Baaren was administrateur). Henk volgde hem op in het kerkbestuur. Henk van Breukelen had ook de zorg voor het onderhoud van de gebouwen en de zorg voor het klooster dat toen nog in ons bezit was. Met name had hij veel werk aan de verhuur van de bovenste verdieping van het voormalig zusterklooster aan een aantal studentes. Een groot werk door hem uitgevoerd was het plaatsen van de voorzetrampen bij onze glas in lood ramen. Zo werd er enige isolatie en bescherming aangebracht. Het is goed niet te vergeten wat mensen in het verleden voor onze parochie hebben gedaan. Daar bouwen wij nu op verder.

*Het blaadje met de vieringen en de misintenties vindt u achter in de kerk
Mocht u een misintentie missen, laat het ons weten a.u.b.
De misintenties voor de 40dagen- en de paastijd
kunt u tot 22 januari doorgeven.*



! Deze uitgave bewaren tot en met 25 februari 2022 !

U vindt hier het overzicht met de misintenties.

Mocht u een misintentie missen, laat het ons weten a.u.b.!

*De misintenties voor de 40dagen- en de paastijd
kunt u tot 22 januari doorgeven.*

VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven

Op maandag om 19.00 uur wordt in de kerk de rozenkrans gebeden.

Op zondag is er ofwel zang met ons koor of samenzang.

Door de week is de Eucharistieviering op woensdag om 9.00 uur.

28 november: 1^e zondag van de advent

- Zo 9.00 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Johanna Bartels Florentinus; Jos Elshof; Julia Jeltje Postma-Brandsma; overleden familie Drost-Spaan; voor een jarige; overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar.
- Wo 9.00 uur: Ter ere van Sint Jozef; voor een jarige.

5 december: 2^e zondag van de advent

- Zo 9.00 uur: Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Jan Stekelenburg en overleden ouders Stekelenburg en Dekkers; overleden ouders De Jong-van Eijk; Johanna Bartels Florentinus; Jozef Jans; Jos Elshof; Jos Bulle; Ria Bulle-Veld; Herman Mensch; Ton Avontuur; Henk en Geertruida de Groot-van Neerijnen; Julian, Zeld en Errol de Jongh; Annie Overbeek; Paula van Arendonk; overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar; Gé en Freddie Looman.
- Wo 9.00 uur: Ruud Kocken.

12 december: 3^e zondag van de advent; Zondag "Gaudete"

- Zo 9.00 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Jos Elshof; overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar; Anton Veraart; Johanna Bartels-Florentinus.

19 december: 4^e zondag van de advent

Zo 9.00 uur: Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar; Jos Elshof; Johanna Bartels-Florentinus; Annie Overbeek; Ria Bulle-Veld; voor een jarige.

Wo 9.00 uur: Juan Torres.

24 en 25 december Kerstmis – Geboorte van de Heer

Vr 18.00 uur: geen misintenties

23.00 uur: Overleden ouders De Kruijf-van Rooijen, Joop, Sjaan en Arie; Kees van Engelen; Gerard van Gent; voor een jarige; Jan Stouthart; Henk van Breukelen; Cees den Hartog en zoon Andre; Theo en John Mulder; Koos Verlaan en Kees Murck; Sjaan van Berkesteijn-Mourits.

Zo 9.00 uur: Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Theo Driesen; Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; overleden familie Sprinkhuizen; Jos Elshof; voor een jarige; overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar; Gé en Freddie Looman.

26 december Tweede Kerstdag: Feest van de heilige Familie

Zo 9.00 uur: Pastoor Hans Vergeer (*6^e jaargetijde*); Corrie Koren (*jaargetijde*); overleden familie Drost-Spaan; Johanna Bartels-Florentinus; voor een jarige; Theo en John Mulder.

Wo 9.00 uur: *Nog geen intentie*

Nieuwjaarsdag: H. Maria, Moeder van God (*Dag van de vrede*)

Zat 9.00 uur: Overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar.

2 januari Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)

Zo 9.00 uur: Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Jozef Jans; Jos Elshof; Jan Stekelenburg en overleden ouders Stekelenburg en Dekkers; Herman Mensch; Ton Avontuur; Annie Overbeek; overleden ouders De Jong-van Eijk; overleden familie Sprinkhuizen; Johanna Bartels-Florentinus; Jos Bulle; Ria Bulle-Veld; Henk en Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Tachel Latour; Gé en Freddie Looman.

5 januari

Wo 9.00 uur: Ter ere van Maria; Maria van Arendonk-Roelse;

9 januari: doop van de Heer; sluiting Kersttijd

Zo 9.00 uur: H. Catharina van Disseldorp; Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Johanna Bartels- Florentinus; Jos Elshof; Maria van Arendonk-Roel: overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar.

Wo 9.00 uur: Ter ere van Maria, uit dankbaarheid; voor een jarige.

16 januari

Zo 9.00 uur: Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar; Johanna Bartels-Florentinus; overleden familie Sprinkhuizen; Annie Overbeek; Dora Elbertse-Vermeer (2^e jaargetijde); Jos Elshof; Ria Bulle Veld; Henk van Breukelen.

Wo 9.00 uur: Voor een jarige.

23 januari

Zo 9.00 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Johanna Bartels-Florentinus; Paula van Arendonk; Jos Elshof; overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar; Sjaan van Berkesteijn-Mourits.

Wo 9.00 uur: *Nog geen misintentie.*

30 januari

Zo 9.00 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Johanna Bartels-Florentinus; overleden familie Drost-Spaan; Annie Overbeek; Ria Bulle-Veld; Sophie Paalvast; Jos Elshof; overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar.

Wo 9.00 uur: *Nog geen misintentie.*

6 februari

Zo 9.00 uur: Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Johanna Bartels-Florentinus; overleden ouders De Jong-van Eijk; Jos Bulle; Jos Elshof; Henk en Geertruide de Grootd-van Neerijnen; Herman Mensch; Ton Avontuur; Jozef Jans; Jan Stekelenburg en overleden ouders Stekelenburg en Dekkers; overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar; Gé en Freddie Looman.

Wo 9.00 uur: *Nog geen misintentie.*

13 februari

Zo 9.00 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Johanna Bartels-Florentinus; Annie Overbeek; Jos Elshof; Ria Bulle-Veld; voor een jarige; overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar; Henk van Breukelen.

Wo 9.00 uur: *Nog geen misintentie.*

20 februari

Zo 9.00 uur: Overleden ouders Driesen-Fiddelaar en Ria; Johanna Bartels Florentinus, Jos Elshof; overleden ouders Mansour Aljergees en Warina Hanna en broer Mike Aljergees; overleden ouders Hayat Hanu en Abdul Masih Safar; Sjaan van Berkesteijn-Mourits.

Wo 9.00 uur: *Nog geen misintentie.*