

*Christus brengt vrede door de
vergeving die Hij iedereen aanreikt*



*Getuig van uw geloof
in de verrezen Christus
door die vrede te verspreiden.*

Paasspecial

2022

**Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus
Haastrecht Schoonhoven**

**Jezus helpt ons opstaan uit onze dood,
bevrijdt ons van alles wat ons gevangen houdt;
van onze angsten, verslavingen en egoïsme.**

**Als we met Hem leven heeft de dood,
dat wil zeggen:**

“dat wat ons dood/stuk maakt”

geen vat op ons

en kunnen we leven

en als we vallen,

steeds weer opstaan.

De dood is vernietigd



Pasen: God scheidt een toekomst.

In de Paaswake -dat grote feest waarin de Verrijzenis van de Heer dóórbreekt- hernieuwen we altijd onze doopbelofte. Dat heeft een diepe betekenis.

Gedoopt zijn is ondergedompeld zijn. Ondergedompeld in de dood. Dat klinkt vreselijk zwaar, maar er is een perspectief van leven. De doop bij onze orthodoxe zusters en broeders in Christus maakt dat wel héél duidelijk. Een mens wordt dan werkelijk helemaal ondergedompeld in het water van de doop, om er vervolgens weer uit opgetild te worden. en daarbij klinkt een tekst van de apostel Paulus: Je zult met Christus sterven, om met Christus te verrijzen. Je ziet het haast voor je ogen gebeuren: onder water is er geen leven voor een mens. Maar Gods hand draagt je daaruit.

Als het water je tot de lippen stijgt, is het Gods hand die je blijft dragen. In Zijn hand zijn wij geborgen.

We maken het allemaal mee: water dat je tot de lippen stijgt. Het leven is niet alleen maar zonneschijn. Er slaat ook een schaduw overheen. Niet zelden is de toekomst voor mensen hopeloos. Of je nu gelovig in het leven staat of niet: dat maken we allemaal mee.

Maar het kán een verschil uitmaken als je -misschien juist op díe momenten- echt ín je doopsel gaat staan. Kome wat komt: ik ben in Zijn hand. Als je uit dát doopsel kunt putten houdt een mens hoop. En dat is maar alles.

We gaan de Verrijzenis van de Heer vieren. Het is Gods antwoord op de gewelddadige dood van Zijn Zoon, een dood die tegelijk een geweldige zelfgave van de Heer is. En juist daarom is Gods antwoord: Leven. En in dat Leven mogen wij delen: krachtens onze Doop!
Een mooi moment dus om die Doop te hernieuwen: staan in het leven met alles wat het brengt in het vertrouwen dat Hij ons draagt en redt tot een Leven met de kwaliteit van eeuwigheid.

Soms moeilijk om op te vertrouwen of in te geloven? Zeker. Maar als we de hoop maar in elkaar levend houden, komen we een heel eind. De rest komt de Heer ons wel tegemoet, want Hij komt niet terug op zijn antwoord.

Zalig Pasen.
Pastoor van Klaveren

Vieringen in Haastrecht

Palm- en Passiezondag van de Heer

Zondag 10 april **11.00 uur:** Eucharistieviering *met palmwijding, processie en het lijdensverhaal*
m.m.v. het koor Inbetween.
(er is crèche)

Viering van Barmhartigheid

Dinsdag 12 april **19.30 uur in Schoonhoven**

Witte Donderdag om 19.30 uur in Schoonhoven

Donderdag 14 april: Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde.

Goede Vrijdag

Vrijdag 15 april **15.00 uur:** Kruisweg
19.30 uur: in Schoonhoven
Viering van het lijden en sterven van de Heer met kruisverering, m.m.v. het koor Inbetween Haastrecht
Iedereen kan een bloem meenemen om bij het kruis neer te leggen

Paaswake

Zaterdag 16 april **in Schoonhoven**
22.00 uur: m.m.v. het Ceciliakoor uit Haastrecht.

Paaszondag – verrijzenis van de Heer

Zondag 17 april **11.00 uur:** Hoogmis m.m.v. het koor Inbetween.

Tweede Paasdag

Maandag 18 april **11.00 uur:** Eucharistieviering met samenzang.

Beloken Pasen: zondag van de goddelijke barmhartigheid

Zondag 24 april **11.00 uur:** Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoor.



Vieringen in Schoonhoven

Palm- en Passiezondag van de Heer

Zondag 10 april **9.00 uur:** Palmwijding in de Overkant met processie met Palmpasestokken.
9.15 uur: Eucharistieviering met lijdensverhaal.
(er is kinderwoorddienst)

Viering van Barmhartigheid

Dinsdag 12 april **19.30 uur**

Witte Donderdag 19.30 uur in Schoonhoven

Donderdag 14 april: Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde m.m.v. het koor Sursum Corda.



Goede Vrijdag in Schoonhoven

Vrijdag 15 april **15.00 uur:** Kruisweg met gezinnen
19.30 uur: Viering van het lijden en sterven van de Heer met kruisverering, m.m.v. het koor Inbetween uit Haastrecht.
Iedereen kan een bloem meenemen om bij het kruis neer te leggen

Paaswake

Zaterdag 16 april **in Schoonhoven**
22.00 uur: m.m.v. het Ceciliakoer uit Haastrecht.
24.00 uur: Paaswake met de Neocatechumenale Weg.

Paaszondag – verrijzenis van de Heer

Zondag 17 april **9.00 uur:** Hoogmis m.m.v. het koor Sursum Corda.

Tweede Paasdag in Haastrecht !

Maandag 18 april **11.00 uur** Eucharistieviering met samenzang.

Beloken Pasen: zondag van de goddelijke barmhartigheid

zondag 24 april **9.00 uur:** Eucharistieviering m.m.v. Sursum Corda

OMZIEN NAAR ELKAAR

Als gemeenschap van gelovigen zijn we geroepen om naar elkaar om te zien en ten eerste, of ten minste, naar onze eigen parochianen. Het kan voorkomen dat bij de parochie niet bekend is dat iemand (ernstig) ziek is. Dan kan er ook niet voor hem/haar gebeden worden. Niet iedereen vindt het fijn dat in de voorbede hij/zij met name genoemd wordt, daarom bidden we allereerst voor de (á)lle zieken, maar een contactpersoon brengt een zieke graag een kaartje of bezoekje. Dus stel de parochie op de hoogte! Ook bij het overlijden van een parochiaan vinden wij het belangrijk dat u dit doorgeeft aan het secretariaat van de parochie. Zo kunnen wij de nabestaanden condoleren en voor de overledene bidden.

BLOEMETJE VAN DE WEEK

Om als parochie ons meelevens te betuigen bij "wel en wee", zullen we vanaf Pasen elke zondag een bloemengroet vanuit de Mis naar een parochiaan brengen die daarvoor wordt voorgedragen via de contactgroepen, het secretariaat of in Haastrecht bij Tiny Houdijk en in Schoonhoven bij Yvonne de Jong. Bezorgen gebeurt door iemand van de parochiegemeenschap. Met elkaar kunnen/gaan we dit doen.



OPBRENGST ACTIE KERKBALANS EN COLLECTE

In januari is op alle adressen en brief voor de Actie Kerkbalans bezorgd. Velen van u hebben een toezegging gedaan en er is al een mooie opbrengst binnen. Maandelijks kunt u een update van de 'Stand Actie Kerkbalans' vinden op de parochiesite. Wij hopen dat we mogen rekenen op een bijdrage van allen die ons parochieblad en/of Special ontvangen. Voor het behoud van de kerk, de vieringen en activiteiten die van betekenis zijn in de samenleving, heeft de parochie uw steun nodig. Dank u wel! Ook zullen we maandelijks de collecteopbrengsten op de site gaan vermelden. De afgelopen jaren waren deze inkomsten lager omdat vanwege corona niet kon worden gecollecteerd. Daardoor hebben ook parochianen de weg gevonden om digitaal te geven: gewoon overmaken of geven via de Gift-app. Dat kan praktisch zijn voor u en voor de penningmeester geeft dit minder werk. Dus geven via de Gift-app: van harte aanbevolen! (zie voor informatie de website, of vraag ernaar achterin de kerk)

LIVESTREAM

Op de oproep om te reageren of uitzending van de Mis in zowel in beeld als geluid gewenst is, hebben slechts 3 mensen aangegeven dit op prijs te stellen. Daaruit heeft het parochiebestuur de conclusie getrokken dat investering in camera's voor opname nu niet verantwoord is. Voor hen die graag zowel kijken als luisteren naar de Mis zijn er immers alternatieven: NPO 2, maar ook via internet bijvoorbeeld via St. Jan de Doper Gouda of St. Jan Den Bosch en vele andere livestreams.

Algemene informatie Algemene informatie

Pastoor Th. van Klaveren  pastoor.van.klaveren@sintjandd.nl

Secretariaat

 0182-382455

 info@barnabasparochie.nl

 info@bartholomeusparochie.nl

www.barnabasparochie.nl /

www.bartholomeusparochie.nl

Pastor van dienst

 0182-586036

bereikbaar ook buiten kantooruren
voor dringende pastorale vragen

Parochiebestuur:

Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact opnemen met: Dhr. Frank Marcus, vicevoorzitter.

tel: 06 10814372  fjmarcus56@gmail.com

St. Barnabasparochie

Grote Haven 8 2851 BM Haastrecht

 info@barnabasparochie.nl

www.barnabasparochie.nl

Rekeningnummers:

Actie Kerkbalans NL44 RABO 0118 5024 17 t.n.v. R.K. Kerk

Misintenties e.d. NL71 RABO 0361 4102 04 H. Barnabas

H. Bartholomeusparochie

Pastorie

Wal 61 2871 BC Schoonhoven

 0182-382455

 info@bartholomeusparochie.nl

Rekeningnummers:

Actie Kerkbalans NL79 INGB 0001 4600 00 t.n.v. R.K. Kerkbestuur

Misintenties e.d. NL10 INGB 0000 1138 15 H. Bartholomeus

Givt

Via de app Givt kunt u digitaal en anoniem geven aan de collecte. Kies in de lijst van de app: St. Barnabas Haastrecht of H. Bartholomeus Schoonhoven.

PALMZONDAG

Gezeten op een ezel, een lastdier, komt Jezus Jeruzalem binnen. Hij wordt door de menigte toegejuicht.

Nog voordat de week om is, gaat Hijzelf, beladen met het kruis, met onze lasten, de stad uit. Deze eerste dag van de Goede week komen beide kanten naar voren. We denken aan de intocht van Jezus als Koning: Hij is de verwachte Messias.

Wie Hij is wordt pas duidelijk als Hij het kruis draagt. Hij verzoent ons met God, zodat we weer thuis kunnen komen bij God, onze Vader.



WITTE DONDERDAG, een feestelijke dag.

Er is eerst de vreugde; Jezus laat ons het testament van zijn liefde na in de Eucharistie en het daarmee verbonden priesterschap. Hij knielt neer om de voeten van zijn leerlingen te wassen: een slavenwerk en een voorbeeld:

De grootste onder u moet de kleinste zijn.

Op het einde van deze feestelijke dag zal de schaduw van het kruis er over vallen. Jezus gaat naar de Hof van Olijven om te bidden. Hij verkeert in doodsnood. Hij wordt verraden en verloochend en in de steek gelaten.

Jezus gaat alleen deze weg.



GOEDE VRIJDAG

Waarom noemen wij Goede Vrijdag goed?

Een man sterft aan het kruis. Hij is verraden en verloochend en onrechtvaardig veroordeeld.

Gruwelijk gefolterd en gekruisigd. Wat is hier goed aan?

Hij vergeeft zijn beulen. Hij belooft het paradijs. Deze Man is de Zoon van God. Hij lijdt alles wat wij lijden, sterft in onze plaats en daalt af naar de diepte van wat verloren is om dat mee te nemen naar het nieuwe leven.



PAASZATERDAG

Op deze dag leven we in de leegte, de dood, maar in de hoop van de verrijzenis. In de nacht van zaterdag op zondag waken alle christenen.

In deze nacht is Christus opgestaan. De Heer staat op uit de dood en geeft ons zijn leven.

ZALIG PASEN: de Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen!!